

5 Haziran Dünya Çevre Günü Kutlu Olsun

# YEŞİL GELECEĞE DESTEK



Geçmişten günümüze, dünyanın çevre problemleri daha çok artmış ve su kirliliği, toprak kirliliği, iklim değişikliği, nesli tükenmekte olan canlı türlerinin sayılarında artış vb. birçok konu ortaya çıkmıştır. İklim değişikliği gibi büyüyen çevre problemleri doğal kaynakları da kısıtlamaktadır. Örneğin sera gazlarının artışıyla birlikte gelen iklim değişikliği problemi su kaynaklarına etki etmekte, azalan su kaynakları tarımsal üretime etki etmekte ve biyolojik çeşitliliği azaltmaktadır. Çevre sorunları doğa için büyük bir tehdittir ve daha önceleri doğa ile iç içe olan insanoğlu doğadan giderek uzaklaşmaktadır.

Doğa artık bizden bir şeyler yapmamızı istiyor.

Ranta karşı gelinmesini, kendisi için gerçekten harekete geçmemizi, sürekli söylenen çocuklarımızın mirası olduğunun anlaşılmasını istiyor. Bunu gerek Düzce özelinde gerekse tüm dünya çapında uygulayabilecek şekilde harekete geçmemiz gerekiyor.

Eğer doğanın sesine kulak vermezsek dönüşü olmayan bir yola girecek ve müsülajı, ülkemizde yeni yeni görülen hortumlar ve benzerleri gibi çevre felaketlerini, uluslararası pandemi sorunlarını hayatımızın olağan bir konusu olarak yaşamaya başlayacak ve bunların standart yaşam tarzımız olduktan sonra yaşanabilecek yeni çevre sorunlarını konuşmaya yani çevre felaketlerinde bir üst sınıfa geçmiş olacağız.



Selim Yirmibeşoğlu  
Makine Mühendisi  
İş Geliştirme  
Direktörü

Birleşmiş Milletler Örgütü'nün, 1972 yılında Stockholm'de düzenlediği "Birleşmiş Milletler Çevre ve İnsan Konferansı"nda 5 Haziran tarihinin "Dünya Çevre Günü" olması oybirliği ile kabul edilmiştir. O tarihten bu güne kadar her yıl 5 Haziranda Dünya Çevre Günü farklı bir tema ile kutlanmakta, çevreye ilişkin bazı konular ve çevre sorunları gündeme taşınmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 56. maddesinde "Sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı, çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevrenin kirlenmesini önlemek" güvence altına alınmış olup ayrıca her yurttaş ve devlete çevreyi koruma ödevi de yüklenmiştir. (Devamı Sayfa 2'de)

## Niçin Bülten çıkartıyoruz

Hava, su, toprak, çevre kirliliğine karşı mücadele etmeliyiz. Bunda hepimizin sorumluluğu bulunuyor

## Nesiller arası yeşil köprü: Çocuklarda eğitim

Çocukların, sürdürülebilirlik eğitimi aracılığıyla çevrelerini merakla keşfedip, doğayı koruma ve kaynakları bilinçli kullanma konusunda aydınlanma yolculuğuna çıktıklarını gösteren pek çok kaynak var. Bu, onların daha bilinçli ve sorumlu bireyler olarak dünyayı şekillendirmelerine olanak tanıyor. (Devamı Sayfa 2'de)

### Selim Yirmibeşođlu

Gezeganimizde, çevre sorunları artmaya devam ederek su kirliliđi, toprak kirliliđi, hava kirliliđi ve atıklar sorunlarının birleşmesi, sonuçta iklim deđişikliği gibi birçok önemli sorunu beraberinde büyümüşür. Dünyamızda yaygınlaşan kirlilik/kirleticiler; başta insanlar olmak üzere tüm çevreyi ve doğayı tehdit eder duruma gelmiştir.

Daha fazla kazanma hırsının insanlığı ve canlı-cansız tabiatın geleceğini tehdit ettiđi gerçeđiyle karşı karşıya olduğumuz günümüzde; gelecek nesillere yaşayabilecekleri bir dünya bırakabilmek sadece insanlar için deđil, taşı, toprađı, kısaca tüm doğa için yaşamsal varoluş mücadelesine dönüştüğü gerçeđini de akıldan çıkarmadan, ekolojik bir krize dönüşen çevre sorunlarının çözümünde, bütüncül ve kamusal politikaların, üretimsel zorunluluđu açıklar.

Çevre sorunları ve iklim krizi siyaset üstü bir mücadele olup, başta bilim insanları olmak üzere, siyasetçilerin, yerel yönetimlerin, merkezi yönetimlerin, sivil toplum örgütlerinin ve toplumun tüm dinamik kesimlerinin bir an önce uyum içerisinde birlikte harekete geçmesi ve kendi yetki alanları içinde somut adımlar atmaya başlaması gerekmektedir.

### Niçin Bülten çıkartıyoruz

Günümüzde ÇEVRE sorunları giderek artan grafikte yaşamımızı olumsuz etkilemektedir. Çocuklarımız, gelecek nesillerin sađlığı açısından bu durum önemlidir. Bu sorunlara dikkat çekmek amacıyla ENGE Isı ve Enerji Sistemleri olarak bir proje geliştirdik. 'Yeşil Geleceđe Destek' adını verdiđimiz bu projeye ÇEVRE SORUNLARINI ortaya koymak, sorunların ortaya koyduđu tehdidi azaltmak/ortadan kaldırmak için çaba gösteriyoruz. Bunun da en iyi yolu; bu sorunlara farkındalık oluşturmak/eđitim yoluyla bilinçlenmeyi sađlamaktır. Bu amaçla her ay bu bültenle sizlerle birlikte olacağız.

## Nesiller arası yeşil köprü: Çocuklarda eđitim

Çocukların, sürdürülebilirlik eđitimi aracılığıyla çevrelerini merakla keşfedip, doğayı koruma ve kaynakları bilinçli kullanma konusunda aydınlanma yolculuđuna çıktıklarını gösteren pek çok kaynak var. Bu, onların daha bilinçli ve sorumlu bireyler olarak dünyayı şekillendirmelerine olanak tanıyor. Buradaki kilit nokta şu şekilde özetleyebiliriz: Eđitimin amacı, çocukları gelecekteki zorluklar karşısında çaresiz hissettirmek deđil, aksine, kendi çaplarında olumlu deđişimler yaratabileceklerini göstermek olmalı.

Böylece bu yaklaşım, çocuklara sorunları fırsatla çevrebilecekleri bir perspektif sunabiliyor ve küçük adımlarla büyük farklar yaratabileceklerini öğretiyor. Sürdürülebilirlik eđitimi, çocuklara doğa ile uyumlu bir yaşam sürmenin deđerini ve önemini anlatırken, onları geleceđe karşı umutlu ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlıyor. Yani ideal bir dünyada, aileler ve eđitimciler de bu süreçte, çocuklara destek oluyorlar.

Genel araştırmalar, erken çocuklukta verilen eđitimlerin çevre bilinci ve sürdürülebilir yaşam tarzlarına yönelik deđerlerin oluşturulmasında kritik bir rol oynadığını gösteriyor. Çocukların, günlük yaşamlarında basit sürdürülebilir uygulamalar aracılığıyla aktif katılımcılar hâline gelmeleri sađlamak, eđitim programlarında ve günlük rutinlerde sürdürülebilirlik uygulamalarının entegre edilmesini mümkün



kılıyor.

Bu çalışmalar, çocukların bahçecilik, geri dönüşüm ve su tasarrufu gibi doğrudan kendi çevreleriyle etkileşime girebildikleri öğrenme aktivitelere katıldıklarında, bu uygulamaları daha da içselleştirdiklerini ve önemini daha iyi anladıklarını gösteriyor.

Bütün bunlar göz önüne alındığında, çocukların büyüdüğü topluluk ve kültürel bağlamların, sürdürülebilirlikle olan etkileşimlerini önemli ölçüde etkilediđi sonucunu çıkarabiliyoruz. Neye ki eđitim kurumları, yerel topluluklar ve çevre örgütleri arasındaki iş birlikleri, çocuklara sürdürülebilirlik konusunda daha geniş deneyimler ve perspektifler sunabiliyor.

Topluca düzenlenen çevre temizlik günleri, geri dönüşüm merkezlerine yapılacak ziyaretler ve yerel sürdürülebilirlik girişimlerine katılmak gibi deneyimler, çocukların sürdürülebilirlik anlayışını sadece artırmakla kalmıyor, aynı zamanda, çevresel koruma konusunda sorumluluk duygusu geliştirmelerine de yardımcı oluyor