

# YOKSULLUK AÇLIĞA DÖNÜŞTÜ

*Türkiye ağır bir ekonomik kriz yaşıyor. Bu krizi gündelik hayatın içinde görmek mümkün. Diğer yanda toplumun giderek daha geniş bir kesimi sadece ekonomik kriz yaşamıyor daha ağır biçimde yoksulluk yaşıyor*

Daha çok güvencesiz çalışanlar. Yani günlük kayıt dışı çalışanlar, seyyar satıcılar, garsonlar, tekstil işçileri, hamallar, müzisyenler, çiçekçiler, gündelikçi temizlikçi kadınlar, inşaat işçileri vs. İşleri kalıcı olmayan, çaresiz ve seçeneksiz kaldıkları zamanlarda insana yakışır bir iş yapma hakkı olmayanlar. Nerede iş varsa ve ne iş varsa çalışanlar, bildikleri bilmedikleri, yeteneklerine göre ya da değil; sağlıkları elveriyor ya da vermiyor, ayakta ve hayatta kalmak için; çocukları için çalışıyorlar.



Yoksulluk artık gelir üzerinden değerlendirilmiyor. Çok boyutlu bakmak gerekiyor. Yani ailedeki her bireyin özelliğine göre güçlendirme yapılmalı. Yoksulluk, yoksun olma hali, sosyal dışlanma hali, kamusal alana katılamama hali, eşit vatandaş olamama hali. Eşit haklara sahip olamama hali. Özetle artık yoksulluk sadece gelire ilgili değil, temel haklarla ilgili, hak temelli ve onların siyasi, ekonomik kültürel özgürlükleri üzerinden azaltılmalı. Sadece aileye sosyal yardım ya da koli değil, o ailedeki çocukların eğitim almaları sağlanmalı, okul terki önlenmeli, çocukların ucuz işgücü olarak kullanılmasının önüne geçilmeli. En önemli şey bu süreçte çocukların geleceği.

## Durum siyaseti

Bir “gece yarısı operasyonu” ile döviz düşürmüşlerdi ama akaryakıt ve doğalgaz fiyatlarının düşmemesi hatta zaman geçtikçe daha da yükselmesini nasıl açıklayacağız? Elektriğe yapılan zammın yüzde 125’i geçmesinin gerekçesi ne?

Eskiden kar yağınca kapanan sokaklarda leğenleri kızak olarak kullanır; sokak başlarına kardan adam yapardı yurdum insanı. Ajans haberlerinde tebessümle izlediğimiz o görüntüler artık yok; çünkü “karın ince ince bir biçimde fakirlerin üstüne yağdığı” bir döneminden geçiyoruz. Karda-kışta nasıl ısınacağımızın; çocuklarımıza bir tas sıcak çorbayı nasıl içirebileceğimizin derdi, hepimizi germiş durumda. Ekonomiyle haşır neşir olanlara bakarsanız, nüfusun yüzde onu hariç, herkesin yoksullaştığı bu ortamda, “her şey mevsiminde güzel” demek yerine “keşke havalarda hiç soğumasa”

noktasına gelmişiz ne yazık ki! Elektrik ve doğalgaz faturalarının bu kadar fahiş olduğu başka bir dönemi hatırlayan var mı? Peki döviz artsa da, artmasa da, akaryakıt fiyatlarının başını alıp gittiği bir dönemi? Geçen yılın son günlerinde döviz birden bire önüne geçilemez biçimde yükselmişti; döviz yükselince doğal olarak dövize bağlı girdiler de yükseldi. Akaryakıt ve doğalgaz da bunların başında geliyor. Bir yönetim problemi olduğu açık ve öyle anlaşılıyor ki “yönetenler, artık eskisi gibi yönetemiyor”. Santraller kamunun ama “yönetenler” onları yok pahasına özelleştirdiği için elektriği halka fatura edenler, “deveyi hamuduyla götürmek” istiyor. Anlamı ne? “Yönetenler, yönetemeyince”, meydan, vahşi kapitalizmin doymak bilmeyen kar hırsına kalıyor. Boşuna denilmemiş; “kapitalizm, gölgesinden yararlanamadığı ağacı keser” diye. Vahşi kapitalizmin kar hırsı o kadar doyumsuz ki “gölgesinden yararlandığı” altyapıya hiç özen göstermediği gibi, örneğin Isparta'nın

dört gün boyunca elektriksiz kalmasını hiç önemsemiyor. Neden mi? Çünkü onlar da biliyor; “gidenin, gitmekte olduğunu”. Bir yandan “gelmekte olan” ile temas kurmanın yollarını arayıp, diğer yandan ölçsüz faturalar göndermeleri bundan... Kiradan yüksek elektrik faturası göndermeleri de bundan. Ne de olsa “su akarken testisini doldurmak” gibi doymak bilmez bir gelenekten geliyorlar. “Kapatın şu muslukları”, “ödemeyeceğiz bu faturaları” dememize de bu yüzden öfkeleniyorlar. İstiyorlar ki “su akar, Türk bakar” atasözünü rehber kabul edip, yaptıklarını sessizce kabullenelim. Ellerde bulundurdıkları iktidar gücüyle istihdam ettikleri troller aracılığıyla “yapay gündem” oluşturup, halkın içine düştüğü geçim açmazını görmemizi, göstermemizi ve buna itiraz etmemizi, engellemek için hançerelerini yırtıyorlar. İstiyorlar ki halk, yaşadığı hayatın çekilemez olduğunun farkına varmasın.

## Çalışırken ölmek istemiyoruz

Sağlık emekçilerinin talepleri neler?

Sayfa 2'de

## Yarının Türkiye'si için adım

Bir araya gelen muhalif partilerinden ortak açıklama

Sayfa 4'de

## Laik'lik ilkesinden taviz yok

Eğitim-İş'ten eğitim politikasına ilişkin önemli açıklama

Sayfa 6'da

## Yılın Atatürkçüleri seçildi

ADD: Siz Atatürk'ü sahipsiz mi sandınız

Sayfa 9'da

**Destek verin... Daha güçlü olalım**



Sağlık emekçilerinin feryadı:

# ÇALIŞIRKEN ÖLMEK İSTEMİYORUZ!



Cemal Yılmaz  
SES Düzce İl Temsilcisi

Sağlığı alınıp satılan bir meta (mal), hastaneleri işletme, hastaları müşteri ve sağlık çalışanlarını köle olarak gören anlayışın yürürlüğe koyduğu sağlıkta dönüşüm programı ile sağlık emekçilerinin emeği ucuzlatılmış, çalışma koşulları kötüleşmiş halkın sağlık hakkı elinden alınmış gelinen aşamada sağlık sistemi işlemez hale gelmiştir. Pandeminin katmerleştirdiği sağlık emekçilerinin çalışma koşullarında artan zorluklar ve ekonomik krizin de derinleştirdiği ekonomik hakları ile ilgili büyük kayıpları yaşamaya devam ediyoruz. Siyasal iktidar sağlık hizmetlerini üreten hekimleri ve sağlık çalışanlarının haklarını görmezden gelmekte, tercihini sermayeden yana kullanmaktadır. Koruyucu sağlık hizmetlerinden daha çok tedavi edici sağlık hizmetlerinin sunulduğu, sağlık hizmet sunumunda sevk zincirinin tamamen ortadan kaldırıldığı, imkanların üzerinde sağlık talebi yaratan bu sağlık sistemi toplumun nitelikli sağlık hizmeti alma hakkını elinden almaktadır. Sağlığa erişim giderek zorlaşmakta, katkı-katılım payları ile ekonomik krizin derinleştiği koşullarda yurttaşın cebinden giderek daha fazla para çıkmaktadır. Bu işlemeyen, sağlık değil sağlıksızlık üreten sağlık sisteminin tüm yükünü ise sağlık emekçileri çekmekte, emeklerinin karşılığını alamadan her geçen gün umutsuzluğa sürüklenmektedirler. Sağlık emekçileri yetersiz istihdamın ve giderek artış gösteren sağlık talebinin karşısında tükenmekte, angarya ile daha çok çalışmaya zorlanmaktadır. Bu yoğun emeğin karşılığında ise insanca yaşanabilecek temel ücrete erişmek yerine oyalama tasarılar, ek ödeme yalanları ile geçiştirilmektedirler. Performans ile sağlık çalışanları birbirine düşman edilmekte, nitelik değil nicelik önemslenmektedir. Yoğun emek gerektiren bu çalışma düzeni ve ekonomik sorunların yanı sıra liyakatsiz atamalar, yönetici mobbingleri, KHK'ler ve soruşturmalar gibi antidemokratik uygulamalar ile sağlık hizmeti vermeye çalışan sağlık emekçilerinin iyilik hali ortadan kaldırılmaktadır. Sağlık emekçileri arasında ayrımcılık yapılmaktadır. Pandemi sürecinde her türlü çalışma riskini göze alarak, hayvan hastalıkları ile mücadele eden, gıda güvenliğine kadar her alanda canla başla çalışan Veteriner Hekimler, sağlık çalışanlarının içinde bulunduğu güç koşullara fazlasıyla muhatap olup yıpratıcı işlerde çalışıp, hasta sahibinin şiddetine maruz kalıp, hastalarını iyileştirirken zoonoz hastalıklara yakalandıkları halde, sağlık çalışanlarına yapılan hiçbir iyileştirme uygulamalarından faydalandırılmamaktadırlar.

Sağlık sisteminde yaşanan tüm olumsuzluklar sağlık emekçilerine yansıtılmakta, pandemiyle beraber daha da derinleşen yanlış sağlık politikaları, ülkeye olduğu gibi sağlığa da yansıtılan şiddet dili her geçen gün daha da can yakmakta, canımızı almaktadır. Hemen her gün sağlık emekçileri ölümlere varan sağlıkta şiddet ile karşı karşıya gelmelerine rağmen, güvenli işyerleri ve etkili-caydırıcı yeni bir sağlıkta şiddeti önleme yasası ise bakanlığın gündeminde dahi değildir. Sadece son 6 ayda gerçekleştirdiğimiz onlarca etkililiklerden bazılarını hatırlatmak isteriz. Bunlar; 2022 Sağlık Bakanlığı bütçesine yönelik aralık ayına kadar devam eden bir sürü eylem ve etkinlik gerçekleştirdik. Bakanlığa, siyasi partilere ve TBMM'ye taleplerimizi ilettik. 30.06.2021 tarihinde ASM'ler için yayımlanan ceza yönetmeliğine karşı mitingler gerçekleştirdik, ceza yönetmeliğinin iptali için defalarca kez iş bıraktık. Asistan hekimler başta olmak üzere sağlık emekçilerinin angarya çalışma koşullarına "çalışırken ölmek istemiyoruz!" yaşamak ve yaşatmak istiyoruz!" şiarı ile eylemler yaptık. İş bıraktık. Emeklilikte herkes eşittir, emekliler arasında ücret farklılığı yaratılmasını gerekli kılan herhangi bir hiyerarşi veya statü yoktur. Bu nedenle, emeklilere verilecek ilave ödemede, hangi sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak emekli olduğuna bakılmamalı, hepsine eşitlik ve adalet ölçüsünde insanca yaşamaya yetecek emekli maaşı bağlanmalıdır. "Karanlığa Karşı; Önlüğümüzün Beyazına, Özlük Haklarımıza, Halkın Sağlık Hakkına Sahip Çıkıyoruz- Emek Bizim-Söz Bizim" diyerek başlattığımız yürüyüş ile taleplerimizi duyurduk. Sağlıkta özelleştirmeci, piyasacı politikaların durdurulması sağlık hizmetlerinin toplumcu bir anlayışla yeniden inşa edilmesi, sermayeye değil sağlığa bütçe ayrılması için önerilerimizi, taleplerimizi ifade ederek ekonomik ve özlük haklarımızın iyileştirilmesini istedik. İlk olarak hekimlerin ve diş hekimlerin bir kısmının gelirlerinde düzenleme içeren ama onlar arasında dahi eşitsizlik yaratan ve tüm sağlık çalışanlarını kapsamayan tasarının geri çekilmesine karşı 6 Aralık'ta ve 15 Aralık'ta iş bıraktık. Bütçe görüşmeleri sonrasında ertelenen Sağlık Emekçileri ile ilgili tasarı hala gündeme alınmamış, bizler oyalanmaktayız. Bugünde sesimize kulak asmayan, taleplerimizi görmezden gelenlere karşı bir kez daha uyarı G(Ö)REV'indeyiz.

## Sağlık emekçilerin talepleri nelerdir?

Sağlık emekçileri arasında ayrımcılık yapılmaktadır

Tüm sağlık emekçilerine insanca yaşamaya olanak veren, emekliliğe yansıyan yoksulluk sınırı üzerinde temel ücretin verilmesi; eğitim durumu, hizmet yılı, mesleki risk gibi faktörler ile ücret skalasının belirlenmesi,

- Etkili ve caydırıcı yeni bir sağlıkta şiddeti önleme yasasının çıkarılması, güvenli işyerlerinin oluşturulması
- 657, 992, 1593, 5199, 5216, 5393, 5996, 6343 Sayılı Kanunlara göre sağlık alanında görev yaptıkları halde, sağlık çalışanı olarak görmezden gelinen veteriner hekimlerin de, tüm sağlık çalışanlarına yapılacak yasal düzenleme ve maaş iyileştirmelerinden faydalandırılması
- \*-Sağlıktaki personel sayısının kadrolu güvenceli istihdam ile OECD ortalamasına çıkarılması,
- \*-COVID-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası çıkarılması,
- \*-Görev ve Eğitim durumu gözetilerek Ek göstergelerin 3600'den 7200'e kadar kademeli olarak yükseltilmesi,
- \*-Koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelendiği birinci basamak sağlık hizmetlerinin oluşturulması, Aile hekimliği ceza yönetmeliğinin iptal edilmesi,
- \*-Asistan hekimler başta olmak üzere uzun süreli ve angarya çalışmanın kaldırılması,
- \*-Sağlık hizmetlerinde katkı katılım payı, reçete ücreti vb adlarla alınan ücretlerin iptal edilmesi,
- \*-Liyakatsiz atamalar, soruşturmalar, mobbing, güvenlik soruşturmaları, KHK'ler ile dayatılan antidemokratik uygulamaların derhal bitirilmesi,
- \*- Özel sağlık kuruluşlarında ciro baskısına, taşeronlaştırmaya, güvencesiz çalışmaya son verilmesi,
- \*-Sağlık hizmetlerinin planlanmasından sunulmasına kadar sağlık emekçilerinin örgütleri aracılığıyla karar alma mekanizmalarında yer alması.
- \*-Sağlığa ve Sağlık emekçilerine bütçeden daha fazla pay ayrılması
- \*-Hangi statüde olursa olsun tüm sağlık çalışanı emeklilerine insanca yaşamaya yetecek emekli maaşı
- Bizleri artık sağlık hizmeti veremez hale getirilen bu çalışma yaşamının sürdürülemez olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz. Oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz. Yaşama adanmış bir mesleğin mensupları olarak hakkımızı gasp eden bu bozuk düzene karşı alternatifsiz değiliz. Bize dayatılan bu çalışma koşulları, bu sefalet ücretlerin kader olmadığını biliyoruz. 14 Mart sağlık haftasına doğru giderken büyük sağlıkçı buluşmaları gerçekleştireceğiz. Taleplerimizin karşılanmaması durumunda daha uzun süreli G(Ö)REV'e hazır bulunduğumuzu da buradan kamuoyuna bildirmek istiyoruz. Umuyoruz ki yetkililer bu taleplerimizi dikkate alır ve sağlık sektörü içinde her kademedeki büyük emekler sarf eden sağlık emekçilerini mutlu ederler.





Kudret TAŞ/CHP Düzce Belediye Meclis Üyesi

## Her şey senin elinde!

Ekonominin kötü olması, hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı tarihsel olarak orta ve dar gelirli sınıfların çözülme sorunu olarak devam etmektedir. Yakın tarihimizde ise bu durumun insanlarımız üzerinde ne ölçüde olumsuzluklar yarattığı,

yapılan zamlar sonucunda oluşan hayat pahalılığının dayanılmaz boyutlara ulaştığı, yakıcı etkisinin dayanılmaz bir biçimde sürdüğünü görülmektedir.

Yönetmek üzere bir araya gelen topluluk yada anlayışların ortaya koydukları modellerin ve gerçekleşmesini istedikleri asıl amacın uygulama sonuçları ile oluşacağı, bu durumun bir araya gelenleri mutlu ederken, başka topluluk yada anlayışları mutsuz edeceği bilinen bir gerçekliktir.

Bu mücadelenin sonucunda mutlu olan kitle topluluk yada tarafın büyük çoğunluk olması toplumsal faydanın büyük kitleler açısından erişilebildikleri, paylaşılabildikleri ve sonuç olarak gelecek endişesi duymadan yaşam sürmeleri sonucunu yaratması beklenmelidir.

Mücadelenin taraflarının toplumsal güçleri dışında yönetime katılma, mücadele süreçlerini değerlendirme ve yönetme becerileri bakımından dışarıda bırakılan, kalanların yetersizlikleri de temsil yetkisi

verdikleri anlayışların çalışma anlayışlarına yansımaktadır.

Ekonomik mücadeleler tarihinin bizlere öğrettiği önemli bir konu; topluluk yada



YUSUF DARIYERLİ

©YUSUF DARIYERLİ 1997

kitle temsilcilerinin bir araya geliş amaçları ile temsil ettiklerini söyledikleri kitle grup yada anlayışın taleplerinin örtüşmediği durumlara ilişkindir. Demokratik toplumlar için anlayışlar arasında tercih yapma fırsatı yaratan **sandığın yani seçimlerin**, yukarıda ifade ettiğim anlayışları yola getirme aracı olduğu, bunun bilinçli, akılcı ve duygulardan uzak olarak yerine getirilmesi halinde geniş kitlelerin taleplerinin karşılık bulduğu ile ilgilidir.

Tercihlerimizi belirttiğimiz seçimlerde, her şeyin kendi elimizde olduğu gerçeği ve bu yolla ders verme niyetimizin varlığının ortaya konulması, gelişmiş toplumların ortak özelliği olarak dikkate alındığında bizler için de önemli bir yol göstericidir. Mevcut anlayışların temsilcilerinin güçleri dayandıkları anlayış yada topluluk kaynaklı değil, demokratik yollarla ele geçirdikleri ve kullandıkları yönetme güçleridir.

Yönetenlerin kendi tercihleri yerine bizlerin, geniş topluluk yada kitlelerin talepleri ile yaşamlarımızı kolaylaştıran yaşanabilir bir ortam yaratmaya dönük olması için her şeyin bizim ellerimizde olduğu gerçeğini unutmamalıyız..



Cemil Tınaz/ Teksif Sendikası Düzce İl Temsilcisi

## Kapitalist sistemin tekelleşme süreci

Diyeceksiniz ki bu başlığın çalışma hayatıyla ne ilgisi var, elbette çok ilgisi var, yazımı sonuna kadar okursanız anlayacaksınız.

Cumhuriyet tarihimizin yaklaşık yüz yıldır küçük esnaf (Bakkal, manufakturacı, giyim eşyası satan konfeksiyon, beyaz eşya satanlar, mobilya satanlar, ayakkabı, elektronik cihaz satanlar vs) halkın yükünü, hasat sonuna, ay sonuna veresiye vererek karşılıyordu. Ben iyi hatırlıyorum düğünümü yaparken mobilyamı ve çeyiz eşyalarımı findığa veresiye almıştık. Son 15 yıldır zincir marketler ve alışveriş merkezleri oluştu. Mahalle aralarına kadar, hatta köylere kadar zincir marketler

açılıyor. Zamanın başbakanı da itiraf etmişti, hatırlarsanız bakkallar dönemi bitti demişti.

Bu alışveriş merkezleri ve zincir marketler çok büyük sermaye, küçük esnafın bunların karşısında rekabet etme ve dayanma gücü hiç yok. Alışveriş merkezleri ve zincir marketler ülkemizin her ilinde, ilçesinde, her mahallesinde yapılmış. Bu kuruluşlar malları alırken direkt fabrikasından bütün mağazalarına dağıtacak şekilde çok yüksek miktarda alıyor. Örnek vermek gerekirse, bir markanın televizyonunu satacaksa fabrikasıyla anlaşarak yüzbinlerce bağlantı yaparak ve peşin alarak çok ucuza mal ediyor ve alırken kazanıyor. Küçük esnaf televizyonu dükkanına getiresiye kadar iki üç el değişiyor, her el kendi kârını koyuyor ve satışa sunuyor, doğal olarak pahalıya mal ediyor. Satarken de kazanması için kendi karını koyarak satmaya çalışıyor. Ancak vatandaş daha ucuz ve ödeme kolaylığı olan büyük alışveriş merkezlerine ve zincir marketlerine yöneliyor. Küçük esnafında bunlara karşı rekabet etme ve dayanma şansı kalmıyor. Düşünebiliyor musunuz bir alışveriş merkezin şehrin merkezinde mağazası var, bu alışveriş merkezi 67 bin kalem mal satıyor. Düzce de iki bin esnaf varsa bunların sattığı bütün kalemleri satıyor, alırken kazandığı için çok uygun şartlarda satıyor.

Halkın yükünü yıllarca çeken küçük esnaf dayanamayınca kapatmak zorunda kalıyor. Bazıları kazanamamasının nedenini bilmediği için, yıllarca esnaftan kazandığı birikimini satın dükkanını ayakta tutmaya çalışıyor. Hatta

bankalardan kredi çekerek dükkanına takviye ediyor. Bu büyük sermayeye karşı dayanması mümkün mü? Tabi ki hayır. Bütün birikimi elinden gidiyor hatta bankalara borçlanıyor ve iflas ediyor. Bazen bunun sonuçları o kadar ağır oluyor ki aileler dağılıyor, intiharla sonuçlananlar da oluyor. Alışveriş merkezlerine ve zincir marketlere karşı olmamız mümkün değil. Sosyal Devlet olmanın gereği yıllarca halkın yükünü çeken küçük esnafı korumasını gerektiriyor. Avrupa bu süreci sancısız atlattı. Sosyal devlet olarak alışveriş merkezleri şehrin dışında olacak, Pazar günleri ve akşam saat 20.00'dan sonra kapalı olacak diye yasa çıkararak küçük esnafı korudu. Bizi yönetenlerin tercihlerini kimden yana yaptıklarını sorgulamak gerekiyor. Tekelci sermayeden yana mı yoksa küçük esnaftan yana mı? Sorgulamadığımız sürece bu sistem devam eder, sorgulamanın zamanı geldi de geçiyor. Benim hatırladığım böyle bir yasa gündeme geldi ancak AKP hükümetinin oylarıyla reddedildi.

Kapitalist sistem tekelleşiyor ve 20 yıldır iktidar olan AKP hükümeti bu süreci hızlandırmak için ne gerekiyorsa yapıyor. Küçük esnafı korumanın ayrıca şöyle de bir yararı var: Küçük esnafın kazandığı para şehrin içinde kalırdı, esnaflar birbirlerine yardım ederlerdi. Büyük sermaye ise kazandığını alıp götürüyor. Yardımlaşma, dayanışma ruhumuz da kalmadı. Şayet bu böyle devam ederse, küçük esnafı koruyacak önlemler alınmaz ise on veya onbeş yıl içinde küçük esnaf diye bir şey kalmayacak ve burada başlıyor. Dükkanımı kapatan küçük esnaf

ve yanında çalışan binlerce işçi ailelerini ne ile ve nasıl geçindirecek? Sonuç olarak işsizlik artıyor ve böylelikle fabrikalara ucuz iş gücü yaratılıyor. Sık sık duyarız, çalışan arkadaşlar haklarını talep ettiklerinde işverenler ve vekilleri "çalışıyorsanız çalışın, çalışmıyorsanız kapı orada. Dışarıda çalışmak isteyen on binlerce insan var" diyerek çalışanı işten çıkartmak ile tehdit ediyor. Bu durumda işçi, dışarıda yüz binlerce kişinin işsiz dolaştığının bilincinde olduğu için hakkını arayamayacak duruma getiriliyor. Şu anda bile bu durum yaşanırken, bu marketler zincirleri için gerekli düzenlemeler yapılmayıp, esnafların kepenkleri kapattığını ve işsizliğin çok daha fazla arttığını düşünsenize. Hangi işçi işten çıkartılma korkusu olmadan hakkını arayabilecek? Bu sebeple artık bu marketler zincirleri ve alışveriş merkezleri hakkında gerekli düzenlemelerin bir an önce yapılması ve böylelikle küçük esnafa rahat bir nefes aldırılması gerekiyor.

**Küçük esnafın kazandığı para şehrin içinde kalırdı, esnaflar birbirlerine yardım ederlerdi. Büyük sermaye ise kazandığını alıp götürüyor. Yardımlaşma, dayanışma ruhumuz da kalmadı. Şayet bu böyle devam ederse, küçük esnafı koruyacak önlemler alınmaz ise on veya onbeş yıl içinde küçük esnaf diye bir şey kalmayacak**



Altı muhalefet lideri bir araya gelerek ortak açıklama yaptı

## YARININ TÜRKİYE'Sİ İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM ATILDI



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Çankaya Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde çalışma yemeğinde bir araya geldi.

*Türkiye'nin istişare ve uzlaşıyla çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Önemli olan, tüm farklılıklarımızla beraber 'biz' düşüncesini, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği normları çerçevesinde temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı, herkesin kendini eşit ve özgür vatandaş olarak gördüğü, düşüncelerini özgürce ifade edebildiği, inandığı gibi yaşayabildiği demokratik bir Türkiye'yi inşa etmektir.*

“Bugün, Türkiye için tarihi bir gündür. Birbirinden farklı altı siyasi parti olarak, bizler, Türkiye'nin yıllardır görmeyi umut ettiği tarihi bir çalışma için bir araya geldik.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni'ni hazırlayan partiler

olarak bizler, etkin ve katılımcı bir yasama, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim, tarafsız ve bağımsız bir yargı ile kuvvetler ayrılığının tesis edildiği güçlü, özgürlükçü, demokratik, adil bir sistem inşa etme kararlığı içindeyiz.

Ülkemiz, cumhuriyet tarihinin en derin siyasi ve ekonomik krizlerinden birini yaşamaktadır. Toplumsal, siyasi ve ekonomik sorunlar her geçen gün artarak etkisini ağır bir biçimde göstermektedir. Bu krizin en önemli sebebi kuşkusuz, 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' adı altında uygulanan keyfi ve kural tanımaz yönetimidir.

Altı siyasi parti olarak hepimizin ortak sorumluluğu, uzlaşarak ve birlik içinde bu krizi aşmak, derin sorunlarımızı demokratik siyasetin alanını genişleterek, çoğulculuk temelinde çözebilmektir. Tam da bu inanç ve kararlılıkla, yasama, yürütme ve yargı organlarının güçlendirilmesinin yanında, demokratik hukuk devletini güçlendirmek amacıyla Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni üzerinde yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. Kutuplaşmayı değil, istişare ve uzlaşmayı esas aldık. Bugün de parti genel başkanları olarak bir araya gelerek, üzerinde uzlaşıya vardığımız yeni sistemle ilgili mutabakat metninin kamuoyuna takdimi üzerine görüştük ve 28 Şubat 2022 tarihinde milletimizle paylaşılmasında mutabık kaldık.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e geçmek ortak ve öncelikli hedefimizdir. Bu hedefe ulaşabilmemiz için sürecin nasıl işleyeceğinin ve bu süreçte ülkemizin nasıl yönetileceğinin yapıcı bir şekilde planlanması gerekmektedir.

Bu nedenle geçiş sürecinin yol haritasının çalışılarak üzerinde mutabık kalınması ve vatandaşlarımızla paylaşılması konularında da uzlaşıya vardık.

Ayrıca bu toplantıda güncel ekonomik ve sosyal gelişmeleri değerlendirdik ve seçimlerden sonra uygulanmaya başlanacak politikalar konusunda ortak çalışma yapılabilecek alanlara ilişkin görüş alışverişinde bulunduk. Hedefimiz milletimizin rahat bir nefes almasını sağlamak ve refah düzeyini, kapsayıcı bir anlayışla ivedilikle yükseltmektir.

Türkiye'nin istişare ve uzlaşıyla çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Önemli olan, tüm farklılıklarımızla beraber 'biz' düşüncesini, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği normları çerçevesinde temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı, herkesin kendini eşit ve özgür vatandaş olarak gördüğü, düşüncelerini özgürce ifade edebildiği, inandığı gibi yaşayabildiği demokratik bir Türkiye'yi inşa etmektir.

Öte yandan hedefimiz; kamu yönetiminde şeffaflık, eşitlik, tarafsızlık ve liyakatin sağlanması, yolsuzlukla etkin mücadele edilmesi, Siyasi Etik Kanunu ile siyasi makamların millete hizmetten başka bir amacının olmamasının garanti altına alınmasıdır.

Bugün burada milletimiz adına 'yarının Türkiye'si'ni inşa etmek için önemli bir adım attık. Bundan sonra da işbirliği alanlarını genişleterek sürdürmekte kararlıyız. Hep birlikte inşa edeceğimiz Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'i milletimize ve gelecek nesillere adalet, barış, refah ve huzur getirmesi inancıyla hayata geçirmeyi taahhüt ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.”

## Elektriğe ulaşmak en temel insan hakkıdır



Özcan Dağıstanlı/  
CHP Düzce Merkez İlçe Başkanı

Türkiye enerjide ciddi bir belirsizlik ve kriz içinde. İran'ın teknik arıza gerekçesiyle gaz veremeyeceğini bildirmesi bir dizi sorunu tetikledi. Doğalgaz, hem sanayi üretimi, hem ısınma, hem aydınlatmada hayati öneme sahip. Gaz akışında sorun yaşanması, vatandaşın üşümesi, fiyatların artması, karanlıkta kalma gibi bir dizi soruna aynı anda yol açıyor.

Enerji yoksulluğu ne demek? Bu terim, halkın bir kesiminin, başta elektrik olmak üzere çağdaş enerji ürünlerine erişememesi, bu hizmetleri kullanım olanağına sahip olamaması, yani enerji kullanımından yoksun olması anlamına geliyor. Bir hanenin toplam enerji harcaması (elektrik+su+doğal gaz) aylık veya yıllık bütçesinin %25'ini aştığında bu hane “enerji yoksulu” olarak nitelendiriliyor. Elektrik için bakıldığında toplam bütçesinin %10'undan fazlasını elektrik gideri için ayıran hane halkları “elektrik yoksulu” olarak adlandırılıyor.

Doğalgaz için bu sınır biraz daha yüksek, kullanılabilir gelirin %10'undan fazlasını doğalgaz harcaması için ayıran bir hane doğalgaz yoksulu olarak adlandırılabilir. Bugün zamlarla enerji yoksulluğuna itilen bizler, ancak birlikte üretmek ve tüketerek müreffeh bir yola çıkabiliriz. Elektriğe ulaşım temel bir insan hakkı. Bunun temiz bir şekilde elde edilmesi ise küremize olan borcumuz.

Yerel yönetimler çeşitli teşviklerle ve bölgesel planlamalarla temiz enerji üretimi ve tüketimi düzenlenmeli. Güneş tarlaları kurarak ya da bina çatısındaki panellerin önünü açarak kendi sınırları içinde yaşayan insanları elektrik dağıtım şirketlerinin yağmasından korumalı. Enerjinin üretildiği yer ile tüketildiği yerin yaklaşması ve aradan araçların çıkartılması, bunun da sosyal bir yapı olan kooperatifler eliyle yapılması bizi başka bir adıma getirecektir. Bugün faturalar ve zamlar karşısında sıkıntılar yaşayan ve enerji yoksulluğuna itilen bizler, ancak birlikte üretmenin ve tüketmenin önümüze getireceği fırsatlar ile daha müreffeh bir yola çıkabiliriz. Elektriğe ulaşım temel bir insan hakkı. Bunun temiz bir şekilde elde edilmesi yani fosil yakıtlardan ya da nükleerden elde edilmemesi de hem bir insan hakkı hem de insan hakkını çok aşan bir şekilde küremize olan borcumuz. Tabii ki yerel yönetimlerin iklim hedeflerini ve ekonomik politikalarını da unutmamak gerekir. Bu yüzden yerel yönetimlerin enerji kooperatifleri üzerine çalışması ve bir an önce devreye sokması şart.



CHP Akçakoca İlçe Başkanı Tuğrul Abanoz yolda inceleme yaptı

## ABANOZ: 'BAŞTAN SAVMA YOL YAPILMAMALIDIR'



Akçakoca – Kocaali Karasu sahil yolunda meydana gelen çökme nedeniyle araç trafiğine kapatılan bölgede inceleme yapan CHP Akçakoca İlçe Başkanı Tuğrul Abanoz, baştan savma yapılan her işin faturasının vatandaşın cebinden çıktığını söyledi.

Yol yapım aşamasında projelendirmenin zemin değerleri gözetilmeden yapıldığına dikkat çeken Abanoz, bu durumun en ufak yağmurda toprak kaymalarına neden olduğunu belirtti. Abanoz şu açıklamayı yaptı  
'Kısa bir süre önce Akçakoca Melenazğı yolunda ciddi

çökmeler meydana gelmişti. Aynı çökme geçen sene, yaklaşık 100 metre batı tarafında da gerçekleşmişti. Bu sebepten dolayı yol ulaşımına bugün olduğu gibi trafiğe kapatılmıştı. Akçakoca CHP ilçe başkanlığı olarak malum yere daha yakından görmek için gittik. 3 jeoloji mühendisinin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldık. Yapılacak sondaj çalışmasının ardından bir rapor düzenleneceği, raporun sonucuna göre çözüm üretileceğini, yolun kısa zamanda açılması için uğraş verdiklerini tarafımıza iletiler. Yolun killi toprak üzerine yapıldığını, toprağın yeteri miktarda suyu emdiğinde bu kaymaların oluşabileceğini söyleyen mühendis arkadaşlarımız, ülke genelinde yol yapım çalışmalarının yeteri kadar etüd edilmediği, dolayısı ile yolun dayanıklılığının azaldığını söylediler. Bizde CHP ilçe başkanlığı olarak yol yapım sürecinin profesyonel olarak hazırlanan rapordan sonra yapılması gerektiğini, her hatanın vatandaşın cebinden çıkan para ile tolere edildiğini, ekonominin zaten bozuk olduğu bu dönemde baştan sağma yapılan çalışmaların kamu zararını yarattığını söylemek istiyoruz.



Tek tesellimiz can kayıplarının oluşmadığı yönündedir. Liyakatin, işi işine ehline vermenin önemini bir kez daha vurgulamak istiyoruz.'

## YÖNETİM TOPLANTILARI DÜZENLİ OLARAK YAPILYOR

CHP Akçakoca teşkilatı tarafından haftalık olağan toplantılar düzenli olarak yapılıyor. CHP Akçakoca İlçe Başkanı Tuğrul Abanoz, uyumlu bir kadroyla çalıştıklarını belirtti ve şu görüşlere yer verdi: " Haftalık olağan yönetim kurulu toplantılarımızı Gençlik Kolu ve Kadın Kolu Başkan ve Yönetim kurulunun katılımıyla gerçekleştirdik. Gündeme dair konuların masaya yatırılarak karara bağlandığı toplantılarımız önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmalarında planlamasıyla son buldu. Gülen yüzümüzle, birlik ve beraberliğimizin ışığında, gelecek olan güzel günlere olan inancımızla, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Önemli olan Akçakoca'nın gelişmesi için projeler üretmektir. CHP olarak biz de her konuda üretim dosyaları hazırlıyoruz."



## Mutfak yangın yeri, insanlar geçim derdinde

Akçakoca Salı Pazaryeri'ni ziyaret ederek, alanda incelemelerde bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Akçakoca İlçe Başkanı Tuğrul Abanoz esnaf ve vatandaşlarla konuştu. Vatandaşın hayat pahalılığından yakındığını belirten Abanoz esnafın da iş yapamadığını belirtti. Abanoz bu konuda şu görüşlere yer verdi: "Vatandaşımız da esnafımız da şikâyetçi. Mutfak yangın yeri. İnsanlar çok mağdur, geçim derdinde. Bu böyle devam edemez". Abanoz, hem tezgâh açan esnafla hem de alışveriş yapan vatandaşlarla konuşarak, istek ve taleplerini dinledi. Başkan Abanoz'a hayat pahalılığından dert yanan vatandaşlar, fiyatların yüksekliğinden şikâyet ederek, "Pazara geliyoruz ama alışveriş yapamıyoruz. Eskiden pazar arabalarımızı doldurup, bir haftalık erzak alır giderdik. Şimdi mümkün değil. Hiçbir şeye para yetiremiyoruz. Azar azar alabildiğimizi alıp, dönüyoruz" diye konuştu. Pazaryeri esnafı da satışlarda büyük oranda düşüş yaşandığını söyleyerek, "Vatandaşların alım gücü yok. Tezgâha, fiyatlara bakıp bakıp gidiyorlar. Eskiden

50-60 TL'ye pazar yapan, şimdi 200 TL harcansa neredeyse eli boş dönüyor. Kilo kilo alan vatandaş, yarım kilo istiyor. Verisiye alışveriş yapmak isteyen de oluyor. Çok kötü bir dönemden geçiyoruz, inşallah bu günler de geçecek" dedi.

Vatandaşlar hayat pahalılığından, esnaf yeterince satış yapamamaktan şikâyet ederken, Başkan Abanoz da, "Vatandaşımız da esnafımız da şikâyetçi. Son dönemde her kaleme gelen zamlar hepimizi zorluyor. Vatandaş zamlardan, ekonomik krizden nefes alamaz hale geldi. Kışı zor geçireceğimizi biliyor, zam yağmuru da bekliyorduk ama böylesi daha önce hiç yaşanmamıştı. Gerekli önlemlerin bir an önce alınması, doğru adımların atılması ve ekonomimizin bir an önce düzleşmesi için çalışmamız lazım. Mutfak yangın yeri... İnsanlar çok mağdur, geçim derdinde. Bu böyle devam edemez" diye konuştu. Pazaryeri ziyaretlerini sürdüreceklerini ifade eden Tuğrul Abanoz, 'Hükümet vatandaşların feryatlarını duymak zorundadır. Yapılan zamlar mutlaka geri alınmalıdır' dedi.





## Gençlere nasıl 'umut satılır'

AKP eliyle 20 yıldır yapboza çevrilen eğitim sisteminin en önemli kilometre taşlarından olan üniversiteye giriş sınavında yine hayati değişiklikler yapılmıştır.

Eğitimin hiçbir paydaşına sormadan, bilime ve akla kulak vermeden, hangi ihtiyaca cevap olduğu bilinmeyen bu değişikliklere göre üniversiteye girişte TYT ve AYT sınavlarında baraj sistemi kaldırılmış, yerleştirmede ortaöğretim başarı puanının esas alınacağı belirtilmiş ve 135 dakika olan TYT'nin süresi 165 dakikaya uzatılmıştır.

Elbette AKP'nin burada bir taşla kuş katliamı yapmayı planladığı açıktır. ÖSYM'nin kalıplaşmış bir soru kalıbıyla anlatacak olursak:

- Hükümet, sorgulayan bir nesil olduğu için gerici politikalarıyla tatmin edemediği Z kuşağına umut satarak bir seçim yatırımı yapmaktadır.
- Mantar gibi türeyen apartman üniversitelerinin boş kalan kontenjanları ve öğrencilerin dolaylı olarak yönlendirdiği tarikat yurtları doldurulmak istenmektedir.
- Gençlerin neredeyse hepsi üniversite okuyor olacağı için şu anda neredeyse 4 gençten birinin işsiz olduğunu ortaya koyan genç işsizlik istatistikleri düşürülmek istenmektedir.
- Verilen eğitimin sınavla uyumsuzluğunu ortaya koyan "şu kadar genç barajı geçemedi" haberlerinin önüne geçilmek istenmektedir.

Cevap veriyoruz: e) HEPSİ!

ÖSYM eliyle yapılan bu hamlenin adı umut tacirliğidir, üniversite kavramını liseleştirme, gençlerin ve dolayısıyla ülkenin geleceğini seçim yatırımı yapmaktır. Eğitim-İş olarak altını çiziyoruz:

Sorun barajda değil eğitim ve sınav sisteminin kendisindedir. Ambalajı ne kadar değiştirirseniz değiştirin, her yıl biraz daha katlanarak artan başarısızlığı kapatacak kadar sihirli bir makyaj yoktur. 2020 yılına göre 2021 yılında 160 bin daha fazla öğrenci ile gerçekleştirilen TYT oturumunda 1 milyona yakın öğrenci barajı geçememiştir. 2020 yılında TYT oturumu için sayıları 1 milyon 745 bin olan barajı geçen öğrenciler 2021'de 1 milyon 627 bin olarak kayıtlara geçmiştir. Son TYT'de 23 bin 695 öğrenci sıfır çekmiştir. 2021 TYT'de öğrencilerin kendi ana dilleri olan Türkçe'deki net ortalaması 40 soruda 18'de, tüm sayısal derslerin belkemiği olan matematikteki net ortalaması 40 soruda 5'de kalmıştır. Bu tabloya bakıp, öğrencilerin bu eğitim sisteminde kendi anadillerini bile doğru öğrenemediği, bu sistemde verilen eğitimle matematiksel yani mantıksal düşünmekten uzak olduğu sonucunu çıkarmak yerine barajı kaldırmak, motoru bozulan bir aracın içine binip gidiyor gibi yapmaktan farksızdır.

Artık yerleştirmede neredeyse tek başına rol oynayacağı belirtilen ortaöğretim başarı puanının adil ve şeffaf dağıtılmıyor olması da ayrı bir çıkmazdır. Bu nedenle yerleştirmede adaletsizliğin artacağı, her türlü desteğin verildiği imam hatiplerle, velileri memnun etmek için notların bol keseden dağıtıldığı özel okulların öğrencilerinin haksız bir avantaj elde edeceği açıktır.

Bizlerin uyarılarına rağmen sınav stresi faktörü de güçlendirilmiştir. "Gençlerin sınav stresini nasıl azaltırız" diye düşünmesi gereken bir kurumun, zaten uzun olan sınav süresini bilime ve değerlendirme ilkelerine aykırı olarak yarım saat daha uzatması stres faktörünü pekiştirecektir. Yoğun stresin etken olduğu bir yerde, değerlendirmenin sağlıklı olamayacağı çünkü bazı gençlerin bilgiye sahip oldukları halde stres nedeniyle sınavda başarısız olacağı açıktır.

En çoğunu kendine alıp en az olanı yaygınlaştırmayı eşitlik sanan iktidarın, eğitime de böyle baktığı bir kez daha malum olmuştur. Nasıl ülkenin tamamı asgari ücretliye dönüştüyse, şimdi her genci üniversiteli yaparak hem üniversitelilik hem de akademi sıradanlaştırılmak istenmektedir. Oysa mesele, üniversitenin gençlere ne vadedeceğidir. Genç işsizlikteki diplomalı işsizlik had safhadayken, gençler artık bu ülkede gelecek düşleyemez hale gelmişken, buna çözüm bulmak yerine üniversiteleri liseleştirmenin adı hayali ihracattır.

# LAİK'LİK İLKESİNDEN ASLA TAVİZ VERİLEMEZ

Laikliğin içeriği zedelenirse, demokrasiden de söz etmek olanaksızlaşır. Bu nedenle demokrasiler, sürekliliklerini sağlamak adına laikliği her türlü baskı ve anlam çarpıtmasına karşı korumak zorundadırlar

85 yıl önce 5 Şubat 1937'de Anayasa'ya laiklik ilkesi eklenmiş ve Türkiye Cumhuriyeti laik bir devlet olarak tanımlanmıştır.

Dünya yaşamını din kurallarının etkisinden kurtarıp bilim ve aklın egemenliğine bırakan laiklik ilkesi, çağdaş dünyanın vazgeçilmez temellerinden biridir.

Laiklik, Atatürkçü düşünce sisteminin özünü oluşturan akılcı ve bilimsel yaklaşımın ayrılmaz parçası ve zorunlu sonucudur.

"Laiklik, yalnız din ve dünya işlerinin ayrılması demek değildir. Tüm yurttaşların vicdan, ibadet ve din özgürlüğü de demektir" diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün en önemli devrimlerinden birisi laikliktir. Ulusumuzu çağdaş düşünce sistemi ve evrensel bakış açısına kavuşturan Atatürk devrimlerinin büyük bölümü laik devlet düzenine geçilmesiyle sağlanabilmiştir.

İnsanların inançlarına saygı gösterilmesi gerektiğini savunan Eğitim-İş, Atatürk'ün söz konusu tanımını benimsemiştir ve devlet yönetiminde inançların öne çıkmasına karşıdır.

Laikliğin içeriği zedelenirse, demokrasiden de söz etmek olanaksızlaşır. Bu nedenle demokrasiler, sürekliliklerini sağlamak adına laikliği her türlü baskı ve anlam çarpıtmasına karşı korumak zorundadırlar.

Ancak bugün siyasi iktidar tarafından gerici düzenleme ve uygulamalar ile cumhuriyet devrimlerinin temeli olan laiklik ilkesine büyük darbe vurulmuştur. Laiklik ilkesinin göz ardı edilmesi, akıl ve bilimden uzaklaşılmasına yol açmakta ve bizi hızla çağdaş bir toplum olmaktan koparmaktadır. Devletin kurum ve kuruluşları laiklik ilkesine bağlı kalmalı, buna aykırılık teşkil edecek tutum ve söylemlerde bulunmamalı ve Anayasamıza uygun davranılmalıdır.

Siyasi iktidar eliyle eğitimin dini kurallara göre biçimlendirilmesine yönelik uygulamalar, eğitimin bütün kademelerinde ve günlük yaşamın her alanında etkisini arttırmayı sürdürmektedir. "Dindar ve kindar nesil" ifadesi ile somutlaşan uygulamalarla dini eğitim dört yaşa kadar

inerken, Milli Eğitim Bakanlığı, tarikat ve gerici vakıflarla imzaladığı protokoller ile eğitimi hızla dinselleştirmeye devam etmektedir.

Siyasi iktidarın, eğitim politikalarının oluşturulması ve uygulanması sürecinde önemli görevler verdiği tarikat ve cemaatlerin eğitim sistemine ve ülkeye ne kadar zarar verdiği bugün daha iyi anlaşılmaktadır. Bu kurumlar, açıkça çocuklarımızın ve ailelerinin dini yönden istismar edilmesine, Cumhuriyet değerlerine aykırı nesiller yetiştirilmesine aracılık etmektedirler.

Eğitim-İş, tüzüğümüzde de belirtildiği üzere, Atatürk ilke ve devrimleri ile Türkiye Cumhuriyeti'nin laiklik ilkesi üzerinde yükseldiğinin bilinciyle, laiklik ilkesinin korunmasına büyük önem verir. Kişilerin inanç ve vicdan özgürlüklerini savunurken, dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanmalarını ya da baskı altına alınmalarını da kabul edilemez bulur. Bu nedenle de ülkede yaşayan herkesin çağdaş, bilimsel, laik, demokratik, eşit, parasız ve nitelikli eğitim hakkı olduğunu savunur ve bu hakkın yaşama geçirilmesi için mücadele eder.

Her fırsatta dile getirdiğimiz üzere; hiçbir dernek, vakıf, cemaat, tarikat Milli Eğitim Sistemine ortak edilmemelidir. Kimse Türkiye'nin geleceği olan yavrularımız üzerinden siyasi çıkarlarını şekillendirmemelidir. Kimse, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün biz eğitim neferlerine mirası olan çocuklarımıza, çağdışı bir eğitimi reva görmemelidir.

Eğitim-İş olarak laik eğitim ve sosyal devlet ilkelerine aykırılık taşıyan hiçbir uygulamaya geçit vermeyeceğiz.

EĞİTİM-İŞ Düzce Şube Başkanı Gülten Gökpınar



## RAM'LAR eğitim sisteminde üvey evlat değildir

Rehberlik ve araştırma merkezleri, "il veya ilçelerdeki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile özel eğitim hizmetlerinin planlanması, sunulması, koordineli bir şekilde yürütülmesi, sunulan hizmetlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla faaliyet yürüten kurumlardır." şeklinde tanımlanmaktadır. Eğitim sürecinin önemli sacayağından biri olan rehberlik araştırma merkezleri (RAM) özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin ve eğitimin her kademesinde yer alan rehberlik ve psikolojik danışmanlık desteği ile bireylerin ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini keşfetmesinde, etkili kararlar almasına ve öğrencilerin iyilik hallerinin sürdürülmesine katkı sağlamaktadır. Yaklaşık 81 ilde toplam 252 adet rehberlik ve araştırma merkezinde binlerce psikolojik danışman, yüzlerce özel eğitim öğretmeni ve idareci ile yardımcı personel görev almaktadır.

Bu minvalde yetkililerin RAM'ların eğitim sistemimizde üvey evlat olmadıklarını RAM çalışanlarına hissettirilmesi diğer eğitim kurumlarıyla eşit ve hakkaniyet çerçevesinde değerlendirmesi gerekmektedir. Eşit işe eşit ücret düsturuyla RAM'larda çalışan müdür yardımcılarının mağduriyetleri giderilmeli, 252 RAM müdür yardımcısı görmezden gelinmemelidir.



## ÖĞRENCİLER MÜŞTERİ DEĞİLDİR

Üniversite sınavlarında barajı kaldırmak sadece vakıf üniversitelerine daha fazla “müşteri” kazandırmaya yarayacak, gençlere ve ailelerine “pembe hayaller” pazarlanmasını sağlayacaktır! Diplomalı işsizler ordusu gerçeği ise yaratılan umutları yerle bir edecektir.

YÖK yaptığı açıklamayla Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda “SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanmakta olan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırılmıştır.” diyerek yeni bir dönem başlattı.

Temel bilimler dahil olmak üzere birçok bölümde oluşan boş kontenjanlar, kapatılan bölümler, eğitimdeki nitelik kaybı ve artan genç işsizliğin ardındaki sorunlara çözüm üretmek yerine YÖK, gençlere diploma pazarlamaya çalışmaktadır. Çünkü YÖK, izlediği politikalarla yükseköğretim sisteminde niteliği değil rakamsal verileri önemsemekte, dolayısıyla da gençlerin sadece diploma sahibi olmasıyla yetinmeyi tercih etmektedir.

Halbuki, karşımızda devasa boyutlara gelmiş bir sorun bulunmaktadır. Sınav odaklı bir eğitim sisteminde “sıfır çeken öğrenciler”, belirli üniversitelerin belirli bölümlerine oluşan yığılmalar, üniversiteler arasındaki eşitsizlikler ve demokratik bir öğrenme ortamının ortadan kaldırılması daha köklü bir sistem değişikliğine ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir.

YÖK, sınav barajının düşürülmesi uygulamasına geçerek üniversite eğitiminde de zaten sorgulanmakta olan, niteliğin düşürülmesinin önünü açmaktadır. Üniversite eğitiminde niteliğin düşüşünü YÖK göze almıştır. Şunu ifade etmeliyiz ki nitelikli ve eşitlikçi bir eğitimi ancak



insandan, toplumdan ve doğadan yana olan ve akademik özgürlüğün olduğu bir üniversite sağlayabilir.

Kaldı ki milyonları bulan diplomalı işsizler, ataması yapılmayan öğretmenler Türkiye'nin en önemli sorunlarından birini oluşturmaktadır. Bu karardan anlaşılmalıdır ki YÖK ve MEB sayıları milyonları bulan genç işsizliği sorununa çözüm üretmekten vazgeçmiştir.

Bu nedenle, barajı kaldırmak sadece vakıf üniversitelerine daha fazla “müşteri” kazandırmaya yarayacak, gençlere ve ailelerine “pembe hayaller” pazarlanmasını

sağlayacaktır! Diplomalı işsizler ordusu gerçeği ise yaratılan umutları yerle bir edecektir.

Eğitim Sen olarak özellikle belirtmek isteriz ki bu kısır döngüden çıkış yolu bulunmaktadır. Ancak bunun için yükseköğretim politikalarında bugüne kadar izlenen yol haritası tümüyle terk edilmelidir. Eğitimin temel bir hak olduğu gerçeğinden hareketle okul öncesinden yükseköğretime nicelik değil nitelik öne çıkarılmalı, kamusal, demokratik ve özgürleştirici bir eğitim modeli benimsenmelidir.

## Çocuk istismarını kabul etmiyoruz!

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilen Çocuk Haklarına Dair Sözleşme metninin girişinde çocuklar için uygun yetişme ortamlarının niteliği tanımlanmaktadır. Sözleşme, çocuğun kişiliğinin tam ve uyumlu gelişebilmesi için mutluluk, sevgi ve anlayış havası içindeki bir aile ortamında ve toplum içinde de barış, değerlilik, özgürlük, eşitlik ve dayanışma ruhuyla yetiştirilmesi gerekliliğini vurgulamaktadır. Tüm veliler, öğretmenler, siyasetçiler, bakanlar ve nihayetinde Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin de imzaladığı bu belgeye uygun davranmak zorundadır. Tüm uluslararası belgelerde ve bildirgelerde, eğitime dair “Her insan eğitime hakkına sahiptir” ve “Eğitim insan kişiliğinin ve onurunun tam gelişimini sağlamaya yöneliktir ve insan haklarına, temel özgürlüklere ve barışa duyulan saygıyı pekiştirir” ifadeleri yer almaktadır. Yine bu uluslararası belgelere göre eğitim, tüm insanların özgür ve eşitlikçi bir toplumun kurulmasına etkin biçimde katılmalarını sağlar ve tüm uluslar, tüm dini ve etnik gruplar ile ırklar arasında anlayışı, hoşgörüyü ve dostluğu geliştirir. Özellikle eğitim alanında çocuğun üstün yararı için iyi, güzel ve doğru çalışmalar yapılması konusunda son derece özendirici olan bu ifadelerin AKP-MHP iktidar bloğu ile MEB'in, zihin ve duygu dünyasında neredeyse hiçbir karşılığı bulunmamaktadır.

## EĞİTİM-SEN'İN 27' İNCİ MÜCADELE YILI KUTLU OLSUN



**Fevzi İpek**  
Eğitim Sen Düzce İl Temsilcisi

Resmi olarak 23 Ocak 1995'te kurulan, ancak tarihsel kökleri 1900'lü yılların başına kadar uzanan Eğitim Sen'in 27. mücadele yılını kutluyoruz. 27 yıl önce her türlü yasak, baskı ve engellemeye rağmen fiili olarak başlattığımız onurlu

yürüyüşümüzü aynı direnç, sabır ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Encümen-i Muallimin'den, TÖDMF'den, TÖS'ten, TÖB-DER'den, Eğit-Der'den, Eğitim İş ve Eğit-Sen'den, ÖES'ten devraldığımız mücadele birikimini geleceğe taşıma görevinin bizlere verdiği sorumlulukla, insanca yaşam ve demokratik eğitim mücadelemizde yeni ve zorlu bir mücadele dönemine giriyoruz.

Eğitim Sen, mücadele tarihi boyunca eğitimi ve toplumsal yaşamı kendi siyasal-ideolojik hedefleri doğrultusunda düzenlemek isteyenlerin karşısındaki örgütlü duruşuyla bilinen ve tanınan bir sendikadır. Eğitim Sen'liler fiili-meşru mücadele anlayışıyla ülkenin dört bir yanında okullarda, iş yerlerinde, üniversitelerde, bütün eğitim kurumlarında yaşanan haksızlıklar, hukuksuzluklar karşısında savunduğu ilke ve değerlerinden güç almış, tüm baskı, yıldırma ve KHK ile ihraç politikalarına rağmen boyun eğmeyenlerin, diz çökmeyenlerin sendikası olmuştur.

Eğitim Sen kurulduğu ilk günden bu yana yürüttüğü insanca yaşam mücadelesinin yanı sıra, kamusal, bilimsel, demokratik, laik ve anadilinde eğitim, özerk demokratik üniversite taleplerini gerçekleştirmek için mücadele etmiştir. Mücadele tarihimiz aynı zamanda emeğin kazanılmış haklarının

ortadan kaldırılmasına, eğitimde yaşanan ticarileştirme ve eğitimi dinselleştirme uygulamalarına, her türlü güvencesiz, esnek ve angarya çalışma üzerinden çalışma yaşamının tamamen güvencesiz hale getirilmesine, kadınlar ve çocuklara yönelik her türlü şiddet ve istismara karşı duruşun tarihidir.

Eğitim Sen, pandemi boyunca gerek öğrencilerimizin en doğal hakkı olan sağlıklı ve güvenli ortamlarda yüz yüze eğitim alması, gerekse eğitim emekçilerinin sağlıklı koşullarda çalışması için gerekli olan tüm tedbirlerin eksiksiz alınması mücadelesini yükselten bir sendika olmuştur.

Eğitim Sen, yıllardır sadece öğretmenlerin değil, eğitim kurumlarında çalışan tüm eğitim ve bilim emekçilerinin çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini savunan bir sendika olmaya devam etmektedir. Eğitim Sen, nitelikli eğitim için öğretmenler kadar emeği olan idari ve teknik personel, yardımcı hizmetliler sınıfı ve 4-B statüsünde çalışan eğitim emekçilerinin haklarının ve taleplerinin savunucusu bir sendika olarak, öğretmenler için talep edilen iyileştirmelerin, tüm eğitim ve bilim emekçilerinin çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi ile birlikte ele alınması mücadelesini yükseltmeye devam

etmektedir.

Eğitim Sen, sadece sendikal hak ve özgürlüklerin değil, aynı zamanda emek ve demokrasi mücadelesinin öznesi olmuş, antidemokratik ve baskıcı uygulamalara, her türlü ayrımcılığa ve hukuksuzluğa karşı durmuştur. Dolayısıyla mücadelemiz, aynı zamanda düşüncüyü açıklama ve örgütlenme özgürlüğünün sağlanması, farklı kimlik ve kültürlerin kendilerini özgürce ifade edebildiği ve kamusal alanda temsil edilebildiği, gerçek anlamda laik ve demokratik bir Türkiye'nin yaratılması mücadelesidir.

Eğitim ve bilim emekçilerinin ekonomik, sosyal ve sendikal haklarının, demokrasinin, emeğin ve eşit haklar mücadelesinin en örgütlü sesi olan Eğitim Sen, eğitim ve bilim emekçilerinin örgütlenme ve mücadele geleneğinin Türkiye'deki tek gerçek temsilcisi olmanın haklı gururunu yaşamaktadır.

Geçmişten bugüne savunduğumuz ve yaşattığımız ilke ve değerlerimizi geleceğe taşıyarak, sadece üyelerimizin değil, bütün eğitim ve bilim emekçilerinin hakları ve talepleri için mücadele etmenin verdiği onur ve gururla 27. mücadele yılımızı kutluyoruz.



## Muhalefet ne yapmalı?

Talih Özcan/CHP Üyesi



Enflasyon yüksek. Hayat pahalı. Millet aç, karanlıkta veya üşüyor. Elektrik faturaları dükkanların vitrinlerinde. İşçiler grevde. Memlekette her alanda ve anlamda cehalet, sefalet ve hıyanet kol geziyor.

Türkiye hala aydınlanamadı. Üstelik birikmiş enerji faturası aşırı kabardı ve toplumun belini büküyor. Hatta ezip geçiyor da ondan. Mevcut ve derin köklü meseleler modern Türkiye'de yıllardır sinyal verdi. Peki bu noktaya nasıl gelindi:

Bugünkü girdaba ve bataklığa, yapılması gerekenler zamanında bilgili, yetkin ve etkin biçimde yapılmadığı için saplanıldı da ondan.

Ekonomideki üretimsiz, sıcak paralı ve ahlaksız büyüme, yani kof obezite göz boyarken, ufak bir azınlık dışındakiler doğru dürüst beslenemedi. Hatta yoksul ve aç kaldı da ondan.

Yani toplumun gelişmesi bugün ekonomideki enflasyondan, resesyondan ve deflasyon endişesinden çok önce durdu. Son on yılda da çok kötü regresyona girdi ve geriledi.

Bu yüzden muhalefet partileri hayatın merkezinde yer tutan kaygılar üzerine de

bir politik sistem vaadinde bulunmalı ve bunu anlatabilmeli. Bu tür bir strateji için anahtar kavramlar da gerekiyor. Bunlardan birinin de Güçlendirilmiş Refah Sistemi olabileceğini düşünüyorum. Toplumun esas gündemine yönelik bir açılım sağlamayı hedefler. Çünkü otoriter sistemleri getiren ya da ortadan kaldıran nedenlerden biri onun refah mekanizması ve yönetimidir. Yani kalkınmanın nasıl gerçekleştirileceği, kime rağmen ve kimlerle yapılacağı, kaynakların nasıl dağıtılacağı.

AKP 2002'de bu değişimi belki bilinçli belki bilinçsiz bir şekilde sezmiş ve bunun üzerine sadece siyasal değil ama aynı zamanda sosyo-ekonomik bir refah sistemi tasarlamıştı. Bu tasarı AKP'ye en az 20 yıllık yenilmesi zor bir destek kazandırdı. AKP'nin öyle ya da böyle dağıttığı işler, kaynaklar, krediler, iş potansiyeli bunu sağladı. Evet eşitsiz ama işler iyi gittikçe gerçekten aşağıya da damlatmışlardı. Ancak şimdi her şey onlar için ters gidiyor. O yüzden bu

sadece parlamenter sistem meselesi değil, bir refah sistemi de söz konusu.

Buradan iki siyasal sonuç çıkar. Muhalef blok Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi (GPS)konuştuğu kadar AKP'nin ülke çapında zarar verdiği refah ve eşitlik sistemini de gündemine almalıdır. Milyonlarca yoksul ve güvencesiz insan gündelik dertlerle boğuşurken sadece GPS tartışmaları ya da söz ve vaatleri ile onlara ulaşmaya çalışmak ne kadar doğru?

Muhalefet nasıl bir sosyal politika izleyecekler? Yoksulluğu ne yapacaklar? Milyonlarca güvencesiz ve geleceksiz hisseden vatandaşa ne diyecekler nasıl müdahale edecekler?

Sonuç olarak Türkiye'nin Güçlendirilmiş Refah Sistemi'ne ihtiyacı var. Sayısız şekilde anlatılabilir ve toplumsal bir destek oluşturabilir. Hele ki 60 milyon güvencesiz dışarıda geleceğini arıyor ve bekliyorken. Muhalefet bu stratejiyi çizip uygulayacak mı? Zaman gösterecek ama zaman ne yazık ki daralıyor.

## İktidar nasıl el değiştirir ve seçimlerin önemi

Fuat Keyman

Millet İttifakı siyaset yapıyor; seçimlerle iktidara geleceğini ya da seçimler yoluyla iktidar değişikliğini başaracağını eylem ve söylemleriyle topluma söylüyor.

Son dönemde demokrasilerde yaşanan "rekabetçi otoriterleşme", "otoriter populizm" ya da "yasal otokrasi" eğilimlerinin gösterdiği gibi, seçimler demokrasi için "gerekli fakat yeterli koşul değil".

Seçimler olmaksızın demokrasi mümkün değil. Fakat, seçimle gelen yönetimlerin demokrasiyi zayıflatıp otoriterleşmeyi güçlendirdikleri de bir gerçek. Bu eğilimin son dönemlerde sadece gelişmekte olan değil, gelişmiş demokrasilerde de ortaya çıktığını görüyoruz.

Bu nedenle de seçimler demokrasinin gerekli koşulluysen, (a) yaşama-yürütme-yargı arasındaki güçler ayrımını, (b) yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı, (c) güçlü yerel yönetim ve (d) farklılıklar arası eşit vatandaşlık, tüm bu ilkelerinin toplum yönetiminde kurumsal ve siyasi kültür olarak birlikte uygulanmasına anlam veren "denge ve denetleme sistemiye" yeterli koşulu oluşturuyor. Seçimle başa gelen iktidarların denge ve denetleme sistemini uygulayamayarak demokratik anayasal hukuk devleti olmayı değil, "güçlü ve denetimsiz yürütmeyi, lidere sadakati, gücün merkezileşmesini ve retoriksel makbul vatandaşlığı" benimseyen rekabetçi-populist otoriterleşmeyi tercih ettiklerini görüyoruz.

İktidarın seçimler yoluyla belirlenmesi, seçim sonuçlarına ve seçimleri kazanan adayın ya da partinin toplumu yönetme hakkına tüm aktörlerin saygı duyması demokrasinin olmazsa olmaz koşulu. Seçimler, demokrasinin gerekli ama yeterli koşulu değil ancak altını çizelim; demokrasilerde iktidarın belirlenmesinin ya da değişiminin temel ilkesi ve mekanizması. Seçimlere büyük bir önemin verildiği, atılan oyların çok değerli görüldüğü, bu nedenle seçimlere katılımın yüksek olduğu ve sivil toplumun yeterince etkin olmaması nedeniyle seçimlerin siyasal katılımın ana mekanizması olarak görüldüğü Türkiye'de, seçimler yoluyla iktidarın belirlenmesi ilkesine daha da bir önem veriliyor.

Belki de bu nedenle, darbelere, vesayet rejimine, seçim sonuçlarının devlet kurumları kararıyla tanınmamasına karşı, Türkiye'de seçmen her zaman iktidarın seçim yoluyla belirlenmesi gerektiği mesajını oylarıyla vermiştir. Bu ilkeye uymayanlar her zaman seçmen tarafından cezalandırılmıştır.

## İçinde bulunduğumuz durum ve 'çıkış yolu' için yapılması gerekenler

Birol Aksu/SMMM



Türkiye hiçbir zaman istikrarlı/pekişmiş bir demokrasi olmadı, ama askeri darbe dönemleri dahil hiçbir zaman bir süredir içinde bulunduğumuz kadar ağır bir otoriter durumla da karşılaşmadı. Faşizan eğilimleri giderek derinleşen bir otoriter rejimin pekişmesini frenlemeyi, halk egemenliği, insan hakları, cinsiyet eşitliği, demokratik özgürlükler, hukuk devleti ve adil yargılanma adına başarı sayacak bir durumdayız.

Fiili bir anayasasızlık, kuralsızlık ve kurumsuzlukla beraber gelen keyfilik ve tahakküm altında halkın talep ve ihtiyaçlarına duyarlı olma, cevap verme ve sorunlarını çözme niyetini ve kapasitesini yitirmiş bir yönetim altında yaşıyoruz. Tam da bu demokrasizlik nedeniyle yolsuzluk yağma boyutlarına ulaşmış, hakkaniyet ve liyakat ilkeleri aşınmış ve intihar, çaresiz ve umutsuz insanların "çıkış

yolu" haline gelmiş durumda. Önümüzdeki manzara bir yıkım manzarası ve bu manzara AKP'nin eseri.

Sürekli gündemde olmasına rağmen muhalefet kanadının henüz aday konusunda bir karara vardığını söylemek zor. Şu anda muhalefetin temel amacının doğru programı oluşturmak, doğru mesajı bulmak ve doğru aktörleri bir araya getirmek olduğunu düşünüyorum. Tabii Türkiye gibi siyasal kültür açısından kişilerin, liderlerin önemli olduğu toplumlarda adayın kim olacağı sorusu çok ama çok önemli. Aslında literatürün de muhalefet ne yapmalı sorusuna verdiği cevap net: muhalefet bir arada durmalı, kimlikler üzerinden kutuplaşmayı engelleyip politika üzerinden siyaseti yeniden kurgulamalı, doğru adayı bulmalı, yaratıcılığını korumalı, seçimleri korumak için bir planı olmalı ve bu yönde örgütlenmeli. Bu tür rejimlerin yıkılması

için diğer bir ön koşul ise iktidarın kadrolarının bölünmesidir. Bugün muhalefetin bunların birçoğunu yaptığını ve bir yandan da iktidar bloğunun çözüldüğünü gözlemliyoruz. Dolayısıyla bu dinamik korunabilirse seçimlerde muhalefetin kazanma şansının iktidarınkinden yüksek olduğu söylenebilir. Diğer taraftan Türkiye gibi rekabetçi otoriter rejimler literatürde istikrarsız rejimler olarak tanımlanıyor. Bunun nedeni bu rejimlerin aradalık halini uzun süre devam ettirmemesi. Bu tür rejimler ya demokratikleşiyor çünkü seçimlerde belli oranda rekabeti koruması gerekiyor. Ya da daha otoriterleşiyor çünkü iktidarını rekabet altında uzun süre koruyamıyor. Türkiye'nin siyasi tarihinin analizi ilk olasılığın daha yüksek olduğunu gösteriyor, yeter ki seçimler yapılsın ve korunsun.



## ATATÜRK'Ü SAHİPSİZ Mİ SANDINIZ!



Samsun halkı Ata'sına sahip çıktı. Türkiye Cumhuriyeti ve Mustafa Kemal Atatürk sahiptir. Bizler bu ülkenin tüm yurtseverleri, bu hayasızca akına göğsümüzü siper etme ve mücadele etme kararlılığı ve inancındayız. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin simgesidir. Milli Mücadele'nin kahramanı, memleketin kurtarıcısı, devrimlerin mimarı olması nedeniyle hatırasına, eserlerine ve onu ifade eden varlıklara saldırılar, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'ne ve onun kazanımlarına da bir saldırıdır



Atay Yılmaz/ ADD Düzce Şube Başkanı

## YILIN ATATÜRKÇÜLERİ SEÇİLDİ

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ Genel başkanlığı, 29.Adalet ve Demokrasi Haftası çerçevesinde, Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesinde 31 ocak 2022 tarihinde Kurucu Genel Başkanımız Prof. Dr. Muammer Aksoy'u anma ve 2021 yılı "Yılın Atatürkçüleri" ödül töreni düzenledi. Törene 10.Cumhurbaşkanımız Sayın Ahmet Necdet Sezer, 2. Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü'nün kızı Sayın Özden İnönü Toker ve Çankaya Belediye Başkanı Sayın Alper Taşdelen katıldı. Törende, gazeteci televizyon programcısı, Uğur Dünder'a ,Tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen'e, Şair Ataol Behramoğlu'na, Prof.Dr.Ahmet Saltık'a "Yılın Atatürkçüsü" ödülleri takdim edildi. Ödülleri,törende bulunan 10.Cumhurbaşkanımız Sayın Ahmet Necdet Sezer ve 2.Cumhurbaşkanımızın kızı Sayın Özden İnönü Toker takdim etti.



## Kemalizmin namus sesini bir sis çanı gibi ülkemizin semalarına asacağız

Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Mustafa Hüsnü Bozkurt konuşmasında Prof. Dr. Muammer Aksoy'un derneği kurmasından yaklaşık 8 ay sonra katledildiğini hatırlatırken "Bu aziz millet, bu karanlığı mutlaka aydınlatacak, buna adım kadar eminim ve hiç kuşku duymuyorum; Mustafa Kemal Atatürk'ün Kemalist cumhuriyeti, laik cumhuriyeti ilelebet payidar olacak." diye konuştu. Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Laik Cumhuriyet için taşıdığı önemi, üstlendiği sorumlulukları ve hedeflerini anlatan Bozkurt sözlerini "Atatürkçü Düşünce Derneği, Kemalizm'in namus sesini bir sis çanı gibi ülkemizin semalarına asacak, ulusumuzla Tam Bağımsız ve Gerçekten Demokratik Türkiye hedefine yürüyecektir." diyerek sonlandırdı.





Düzce belediyesi mezarlıkta ağaçları kesti,

## ONLAR DA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR



Düzce belediyesi, şehir mezarlığında ağaç kesimi yaptı. Bunun üzerine Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri ile çok sayıda vatandaş Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundular. Dilekçelerin verilmesinin ardından heyet adına Mali Müşavir Birol Aksu bir açıklama yaptı. Aksu, suç duyurusuna ilişkin şu bilgileri verdi:

‘Düzce ili merkez ilçesi sınırlı içinde bulunan şehir mezarlığında yaklaşık bir yıldır çeşitli türlerdeki ağaçlar acımasızca kesilmekte ve hangi usulle ihalesinin yapıldığı belli olmayan bir kısım firmalar bu ağaçları keserek satın almaktadır. Yetkililer ile yapılan görüşmelerde ise bu kesimlerin çürük olan ağaçlar ile ilgili olduğunu iddia etseler de bunun doğru olmadığı ek'te sunduğumuz kesilen ağaçlara ilişkin çeşitli fotoğrafların ve flaş bellek içinde sunduğumuz

videoların incelenmesinde açıkça görülmektedir. Düzce Belediyesi bir kamu kurumu olup bünyesinde bulunan park ve bahçeler müdürlüğü ile ağaçların kesildiği alan olan mezarlık müdürlüğünün koordineli bir çalışması olmadığı gibi çeşitli türdeki ağaçları içinde barındıran mezarlık alanında kesilmesi veya budanması gereken ağaçlara ilişkin usulüne uygun bir rapor hazırlanmadığı bilinmektedir. Ya da alanda hangi ağaçların kesilmesi gerektiğine ilişkin bir detaylı çalışma yapılmadığı ortadadır. Ağaçların hepsi zaman olmayan kişi ve kişilerce kesilmekte ve yok edilmektedir. Yapılan iş hiçbir bilimsellik içermediği gibi bu konuda yetkinliği olan Üniversiteden de yardım alınmadığı ortadır. Ağaçlar uzun yıllardır şehir mezarlığında büyümüş ve çeşitli türde, yaşta kütük çapında ağaçlar olup bu ağaçların çürük olup olmayanları tasnif edilmeli, kesilmeden kurtarılması mümkün olanların ayrılması ve mezarlıkları rahatsız edenlerin saptanması gerekmektedirken ağaçların hepsinin

birden tek bir kalemde kesilmesine karar vermek dikkatsiz, özensiz kararlarla kamuyu zarara uğratmaktadır. Kaldı ki şehir mezarlığındaki ağaçların kesim işinin hangi usulle bir firmaya verildiği de kamuoyu ile paylaşılmadığından kamu zarara uğratılmıştır. Elde edilen ağaç gelirleri ile kesilen ağaçların yerine peyzaj düzenlemesi yapılmamaktadır. Yerine fidan dikilmemektedir. Düzce şehir mezarlığı Düzce şehir merkezindeki tek yeşil alan olup Düzce'nin nefes almasına yardımcı olan bir alandır. Düzce yapılan araştırmalara göre Türkiye'de havası en kirli 10 il içinde 8'inci sırada yer almakta ve bu durum halen devam etmektedir. Bu anlamda yapılan ağaç kesimleri hava kirliliğinin olumsuz etkilerini giderici etkisi olması açısından da olumsuz etkiler yaratmaktadır. Yukarıda sunulan nedenlerle şüpheliler hakkında gerekli soruşturmanın yürütülerek hakkında kamu davası açılmasına karar verilmesini saygı ile talep etmek zorunda kaldık.’

Destek verin



daha güçlü olalım

5 aylık abone ücreti  
50 lira

Atila Gösterişli  
Halk Bankası  
TR96 0001 2009 3270 0001 0245 56

Bülten sayfalarında yer almak isteyen parti, sendika ve stk'lar için aylık abone bedeli ise 100 TL'dir

GSM: 0532 476 28 01  
atilla.gosterisli@hotmail.com