

# İYİ DURUMDA DEĞİLİZ!



**Olağanüstü günlerden geçiyoruz. İktidar emeğe, emekçilere, çiftçilere, esnafa, kadınlara, gençlere, halka karşı adeta ekonomik darbe yapıyor. Göz göre göre ve sonucunu bildikleri ekonomik politikalarla emeği ucuzlatıyor, işsizliği, güvencesizliği artırıyor, yaşam koşullarını dayanılmaz hale getiriyorlar. İktidar çevresi ve bir avuç vurguncu, fırsatçı, rantçı kapitalist dışında hepimiz kaybediyoruz. Her güne yeni zamlarla uyanıyoruz. Temel ihtiyaçlarımızı karşılayamaz olduk.**

## Demokrasi Bloğu Yayın Hayatında

Hergün yapılan zamlara, ekonominin kötü gidişine karşı KESK'e (Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu) bağlı sendikalar, SES (Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası), Emekli-Sen (Tüm Emekliler Sendikası) alanlara indi. Sendikaların Düzce İl Temsilciliklerine bağlı üyeleri yapılan zamlara, bütçeye, çalışma koşullarına, asgari ücret tartışmalarına tepki göstererek taleplerini kamuoyuna açıkladılar. Sendikaların açıklamalarına sol tabanlı siyasi partiler ile diğer sivil toplum kuruluşları da destek verdiler. Alanlara inen sendikalar, 'zamlara hayır' için imza stantları açtılar. Düzceliler ekonomik duruma tepkilerini stantlarda imza atarak gösterdiler.

Devamı S2'de

## Karanlıkta eğitime hayır tepkisi

"2019 yılında ikili eğitime tamamen son vereceğini vadeden AKP iktidarı, 2021'in sonlarına gelmemize rağmen, bunu gerçekleştirememiş hatta ikili eğitim yapan okul sayısında artış yaşanmıştır. Pandemi sürecinde seyreltilmiş sınıflar oluşturulması gerekirken, bu yapılmadığı gibi derslik sayısı da ihtiyaç oranında artırılmamıştır."

Devamı S5'de

## Sağlık emekçileri iş bıraktı

Kısa adı SES olan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Düzce İl Temsilciliğine bağlı üyeler 15 Aralık tarihinde 'iş bıraktı'. SES Düzce İl Temsilcisi Cemal Yılmaz, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi önünde yaptığı basın açıklamasında iktidardan taleplerini sıraladı ve emekçiler ile halkı KESK'in önderliğinde 19 Aralık tarihinde İstanbul Kartal'da yapılacak mitingte davet etti.

Devamı S3'de

Ülkemiz hiç olmadığı kadar bir karanlık içinde. Ekonomik ve siyasi baskılar en başta işçiler, emekçiler olmak üzere tüm halk kesimini bezdirmektedir.

Hepimiz şunun bilinci içindeyiz; böyle bir dönemde ses vermek, yazı yazmak özel bir anlam taşıyor.

Her şeyden yazmak, gerçeği söylemek, gerçeğin üzerindeki yalan örtüsünü kaldırmak demek.

Gerçeği yazmak, söylemek aynı zamanda baskıyı, tahakkümü, özgürlüklere getirilen sınırlamaları kabul etmemek demek. Aynı zamanda 'yanlışlara, kötülüklerle ortak olmayacağım' demek.

Bunun için DEMOKRASİ BLOĞU yayın hayatında. Bu karanlıktan çıkış birlikte mücadele ile mümkün olacak. Demokrasi güçleri olarak birleşe birleşe kazanacağız. Sol tabanlı siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri asgari müştereklerde birleşerek mücadele birliği zemini oluşturmalıdır.

'Demokrasi Bloğu' Demokrasi güçlerinin sesi olacaktır. Düzce'de düzenli olarak, aylık periyot halinde (gündeme göre daha sık yayınlanabilir), 8-10 sayfa, dijital ortamda hazırlanacaktır.

Düzce'deki sol tabanlı siyasi partiler, sivil toplum örgütleri bu blokta/gazetede haber, yorum, duyuru yapabileceklerdir.

Demokrasi bloğunda, herhangi bir partinin, STK'nin yayın organı algısı dışında, olabildiğince tüm örgütlere yer verilecektir. 'Demokrasi Bloğu' Mavi Dergisi yayın sorumluluğunda hazırlanacaktır.

\*\*\*

Demokrasi Bloğu'na sol tabanlı sendika ve örgütlerin yanı sıra, bireysel olarak vatandaşlar da katılabileceklerdir. Bu memleket bizim; tek tek her birimiz içinde bulunduğumuz koşullar nedeniyle sıkıntı içindeyiz ve bir çözüm yolu arıyoruz. Birey olarak Demokrasi Bloğuna ABONE olarak bize destek ve güç verebilirsiniz. Abone bedeli aylık olarak 10 liradır. 5 aylık (50 lira) ya da yıllık (120 lira) olarak abone bedeli yatırabilirsiniz. Bunun için (IBAN hesabından Atilla Gösterişli, Halk Bankası TR96 0001 2009 3270 0001 0245 56)

[Ayrıca \(atilla.gosterisli@hotmail.com\)](mailto:atilla.gosterisli@hotmail.com) yazabilirsiniz. Toplumun bütün kesimleri mutlu olmazsa bir ülke mutlu olamaz.

Atilla Gösterişli

## Durum siyaseti

Ekonomik krizin iyiden iyiye derinleştiği ve emekçi kitlelerin yoksulluğunun artık tahammül edilemez hale geldiği bu dönemde, işçiler için ücret ve sosyal haklar konusu artık bir sendikal sorun olmaktan çıkmış ve tamamen bir siyasal sorun haline dönüşmüş durumda. Çünkü karşı karşıya olduğumuz, kapitalist ekonomide zaman zaman görülen geçici bir kriz değil, hükümetin ve onun çevresinde çeteleşmiş olan burjuvazinin emekçi halk üzerindeki azgın sömürü ve talan saldırısının sonucunda tetiklenmiş bir buhran. Bu nedenle de işçiler için üzerilerindeki bu saldırıya karşı mücadele edebilmenin yolu, salt sendikal bir mücadele olmanın ötesine geçmiş durumda. Yani yoksulluğa ve açlığa karşı direnebilmek, bu hükümetten kurtulabilmek mümkün. Gerçi Tek Adam rejiminin doğurduğu çelişkiler bizzat kendisinin içinde de

sarsıntılar yaratıyor, ama bu durum hükümetin kendiliğinden düşeceği ve değişeceği anlamına gelmiyor. Muhalefet kanadını oluşturan Millet İttifakı, HDP ve diğer küçük partiler, büyük partiler, AKP-MHP ittifakının anketlerdeki hızlı gerileşimini de dikkate alarak hemen bir seçim talep ediyorlar. Ülkenin içine sürüklendiği yıkımdan ancak başında RTE'nin bulunmadığı bir iktidarla kurtulabileceğini söylüyorlar. Muhalefetin ana parlamenter gövdesi, Millet İttifakı (CHP+İYİP) ve onun etrafında toplanmış partilerden oluşuyor gibi görünüyor. Öte yandan Millet İttifakı'na kabul edilmeyen HDP ile bazı sol partilerden oluşabilecek bir üçüncü ittifaktan da söz ediliyor. Sendikal çevrelerde, sendikaların sadece ekonomik mücadele verdiği ve siyasete karışmaması gerektiği yolunda bir anlayış var. Oysa bu anlayış tamamen yanlıştır. Zira işçi ve emekçi sınıfların ekonomik ve sosyal hakları aynı zamanda güçlü bir siyasal

mücadeleyi gerektiriyor. Üstelik baş tarafta da söylediğimiz gibi, bugün açlığa sürüklenen emekçi halkın hakları ve çıkarları Tek Adam yönetimine karşı verilmesi gereken siyasal bir mücadeleye dönüşmüş durumda. Dolayısıyla pek çok sendikaların, başlarındaki bürokrasiler aracılığıyla siyasal mücadelenin uzak tutulmakta oluşu, işçi sınıfını patron partilerinin eline ve kaderine teslim etmekten başka bir anlam taşıyor. Oysa bugün yoksulluğun ve açlığın en derinliklerine itilen halk kesimi; alım gücü günbegün eriyen ücretleriyle geçinmeye çalışan, zamların ve vergilerin altında ezilen, sendikalaşma ve toplu sözleşme hakları patronların ve hükümetin ayakları altında ezilen işçilerden ve emekçilerden oluşuyor. Onları bu konularda aydınlatacak, birleştirecek ve iktidara karşı seferber edecek güçlerin başında da sendikalar geliyor.



## İNSANCA YAŞAMAK İSTİYORUZ... BU SESE KULAK VERİN!



### Sağlık Emekçileri sesleniyor (SES)

Biz Sağlık Emekçileri farklı unvanlarda olsak da hizmeti beraber yürütmekteyiz. Kimse bu birlik ve beraberce ekip halinde sağlık hizmeti sunduğumuzu unutmamalıdır. Ekibi bir birine düşürecek her türlü eylemden, düşünceden uzak durulmalıdır. Pandemi dönemi özellikle göstermiştir ki, tüm sağlık hizmeti veren Sağlık Emekçileri çalışmada, izin kullanmada "Sağlık Personeli" olarak değerlendirilip aynı kategoriye alınırken ödemelerde ayırım yapılmış olması daha doğrusu yapılmış gibi yapılması kabul edilemez. Biz Sağlık Emekçileri her türlü mücadeleyi birlikte sürdürmeye, alanda da iş yerinde de birlikte çalışmaya ve yan yana yürümeye devam edeceğiz. Bütün bunlar olurken Toplu Sözleşme Masasında eli boş kalkan yetkili olduğunu söyleyen sendikalar Sağlık Emekçileri ve diğer Kamu Emekçilerini 400 lira aldatmacasıyla gözünü boyamaya çalışmaktadır. Dün akşam Meclisten geçen yasa teklifinde hiçbir Sağlık Meslek Örgütünün öneri, görüş ve düşüncesi alınmadan liyakat sahibi olmayanlar tarafından hazırlandığı açıkça görülmektedir. Biz bu oyuna gelmeyeceğiz! Sağlık Ekip İştiridir! Defalarca dile getirdiğimiz gibi ek gösterge tüm ünvanları kapsayacak şekilde eğitim durumuna göre düzenlenmelidir! Ek ödemeler maaşa yansıtılacak şekilde yine adil bir düzenleme ile yasalaştırılmalıdır! Ücret artışları eğitim-görev durumuna göre tüm sağlık emekçilerini kapsayacak şekilde ayırtmadan adil düzenlenmelidir! Gerçek fiili hizmet (yıpranma) kanunu tüm sağlık emekçilerini ve geçmişteki hizmetleri yok sayılmadan yeniden düzenlenmelidir! Yapılacak tüm düzenlemelerde Sağlık Ekip işi olduğu asla unutulmamalıdır! Sağlık Hizmetlerinde tüm sağlık emekçilerinin (her unvandaki) emeği vardır. Çalışma barışı bozulacak düzenlemelerden kaçınılmalıdır! Hasta bakımını ve tedavisini yürüten hemşirenin, görüntüleme alanında çalışan radyoloji teknikerlerinin, her türlü tetkikleri çalışan laborantların, sağlık hizmeti üretiminde aktif rol alan hastabakıcıların, şoförün, teknik hizmetler ve yardımcı hizmetler sınıfı çalışanlarının emeğinin göz ardı edildiği, is barışını bozan ve ayırmaya yol açan bu düzenlemeyi kabul etmiyoruz. Bütün bu meslek gruplarının emeğinin yok sayıldığı bir sistemde sağlık hizmeti üretilemez. Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçilerine buradan bir kez daha sesleniyoruz! Hiçbir hak ve menfaatimizi korumayan hatta her geçen gün daha fazla mağdur eden sendikalara olan desteğinizi çekin! Sağlık ve Sosyal Hizmet alanında etkili olan SES imize üye olmaya, bizlere destek vermeye ve birlikte mücadeleye davet ediyoruz.

Cemal Yılmaz (SES İl Temsilcisi)

### KESK sesleniyor: Geçinmiyoruz

Olağanüstü günlerden geçiyoruz. İktidar emeğe, emekçilere, çiftçilere, esnafa, kadınlara, gençlere, halka karşı adeta ekonomik darbe yapıyor. Göz göre göre ve sonucunu bildikleri ekonomik politikalarla emeği ucuzlatıyor, işsizliği, güvencesizliği artırıyor, yaşam koşullarını dayanılmaz hale getiriyorlar. İktidar çevresi ve bir avuç vurguncu, fırsatçı, rantçı kapitalist dışında hepimiz kaybediyoruz. Her güne yeni zamlarla uyanıyoruz. Temel ihtiyaçlarımızı karşılayamaz olduk. Enflasyon aldı başını gidiyor. TÜİK'e göre yüzde 21.30, bağımsız araştırmacılara göre yüzde 50 civarındadır. Ev kiralayamaz, kiralamadığımızı da ödeyemez olduk. Bin bir emekle büyüttüğümüz gençlerimiz barınacak yurt bulamıyor. Ucuz işgücü kaynağı görülen kadınlara yönelik şiddet kadın kırımı boyutuna ulaştı. Keyfiyet ve hukuksuzluk tüm kurumlara sirayet ederek, bir yönetim biçimi haline gelmiştir. İktidar bir yandan istihdam yaratacak yatırımlar yapmıyor, bir yandan çalışanların da işsiz kalmasına yol açacak politikaları hayata geçiriyor. İşsizlik aldı başını gidiyor. İşsizlerin sayısı 10 milyona yaklaştı. Gençler ve kadınlarda işsizlik oranı daha fazla. Görüldüğü ve yaşandığı üzere nüfusun büyük bölümü insanca yaşam koşullarının çok uzağında açlık sınırının çok yakınında yaşam mücadelesi veriyor! Mesele kaynak olmaması değil, mesele iktidarın ve sermayenin tercihleridir. Bize olmayan kaynaklar hazine garantili Kamu Özel İşbirliği projeleri aracılığıyla yandaş müteahhitlere gidiyor! Bize olmayan kaynaklar TÜGVA, TÜRGEV, ENSAR, İLİM YAYMA CEMİYETİ gibi vakıflara ve cemaatlara gidiyor. Emekçiye bir maaş bile çok görülürken, kaynaklar birkaç maaş birden alan iktidarın bürokratlarına, eşe-dosta gidiyor! Biz fakirleşirken onlar zenginliklerine zenginlik katıyor. Bir avuç azınlık dışında artık kimsenin dayanacak gücü kalmadı. Nefes alamaz hale geldik. Bıçak kemiğe dayandı. Toplumsal öfke ve tepki giderek büyüyor.

Fevzi İpek (KESK Dönem Sözcüsü/Eğitim-Sen İl Temsilcisi)

### Emekliler de seslerini yükselttiler

Yaklaşık bir haftadır 2022 yılında ülkenin içinde bulunacağı ekonomik durumun, yani yatırımların, borçların, faizin, enflasyonun, emekçilerin, emeklilerin ve de bilcümle sermayedarın sözümlerine ona yaşamını idame ettireceği bütçe, TBMM'de görüşülüyor. Aslında neden TBMM'de görüşülüyor onu da bilmiyoruz. Çünkü sonuçta karar verecek olan TBMM değil. Maaş zamları, asgari ücret, faiz, bir tek kişinin ağzından çıkacak iki cümleye bakıyor. 2022 Bütçesi de, biz biliyoruz ki yine emeklilerin, emekçilerin, işsizlerin, gençlerin, atanmayan öğretmenlerin, yoksulların yani bizim bütçemiz olmayacak. Çünkü 2022 Bütçesi daha 2022 başlamadan eridi. Komisyonlarda görüşülen bütçenin yüzde otuz o günden bu yana buharlaştı. Anlaşılan o ki, böyle bir bütçeden bize ekme çıkmayacak. Son bir ayda yüzde otuz yoksullaştık. Ama kimilerine göre, ekonomi uçuyor. Her şey tıkırdıyor. Onların yaşadığı yerlerde öyle demek ki! Halkın nasıl yaşadığını bilmeyenler, ekonominin çok iyi olduğunu söyler tabi. Çok yerden maaş alan arsızlar, iki kilo et alma da yarım kilo al , ölür müsün der tabi. Bizler bugün bu alanda olan, bu ülkenin üreten, alınteri ile yaşayan insanları olarak buna isyan etmek, demokratik tepkilerimizi göstermek için bir kez daha alanlardayız. 2022 Bütçesinin emeklilerin, emekçilerin insanca yaşayacağı bir durumda olması için taleplerimizi haykırarak, bunu gerçek olarak görmek için buradayız. Kimseden, lütf, sadaka, hayır istemiyoruz! Döktüğümüz alınterimizin karşılığını istiyoruz. Ve biliyoruz ki bunun kaynakları mevcut. Eğer ki sermayeye rantiyeye, savaşa, yandaşa değil de emekçiye, emekliye bütçe anlayışını ortaya koyarsanız kaynak oradadır. İnsanca yaşamak bizim hakkımızdır. Emeklilere verilmesi düşünülen yüzde 7-8'lik zam bir haftada eriyip gidecek. Tüketim zamları yüzde 50 ile yüzde 100 arasında. Çarşı Pazar çıkılacak gibi değil. Bayram ikramiyeleri dört yıldır yerinde sayıyor. Maaşlarımız kademeli olarak düşürülüyor. İntibak yasası çıkarılmadığından maaşlar arasındaki farklar büyüyor. Sağlık alanında muayene, ameliyat, ilaç tahlil can yakıyor. Tüm bunlar yetmiyormuş gibi, siyasi iktidar, emeklilerin örgütlenmesinden rahatsız. Sendikalarımızı kapatmaya çalışıyor. Ama başaramayacaklar. 13.5 milyon emekli, 6 milyon EYT "li eninde sonunda, bu iktidardan kurtulacak gücü kendi örgütlü mücadelesinde bulacak. Tüm Emekliler Sendikası olarak, tercihlerini halktan yana yapan iktidarları yaratmak için, emek, demokrasi, barış ve adalet için herkesi, birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.

Halis Aksakal (Tüm Emekli-Sen Düzce İl Temsilcisi)



Tribation

Bir sonraki sayfadayız







Kudret TAŞ/CHP Düzce Belediye Meclis Üyesi

ekonomik anlayışlarının sonucu olarak sunan ve bu yalana inanan ve oy veren kitleleri hep bildik sonuca sürükleyen klasik modeller ve anlayış, üzgünüm ancak günümüzde de bizler için sürpriz değil.

Bizi teğet geçtiği yüksek perdeden ilan edilen 2008 krizi ile birlikte kriz kahini olarak adlandırılan ve bu gününün 'Ekonomi Nobel' sahibi Prof. Dr. Nouriel Roubininin o tarihlerde verdiği bir demecini hatırlarlar mı, bilmiyorum... Arjantin, Venezüella ve Türkiye'de gelecek 10 yıl içinde bir krizin yaşanacağına ilişkin görüşleri dikkat çekici olmakla birlikte dikkate alınmamıştır.

Kendisi, yaşadığımız dönemin kapitalist çaresizliklerin çözümü konusunda popüler bir ekonomist olmakla birlikte, bilimsel gerçekliğin söylediklerini paylaşmaktan da çekinmeyen bir bilim insanı. Amerika'da yaşanan 2008 krizini önceden bilmesi nedeniyle kendisinden kahin olarak söz edilmesi ile dikkatleri çeken bu ismi övdüğüm anlaşılsın istemem. Kendisi 2013 yılında kimi ülke ekonomilerinin kalın bir duvara toslayabileceğini de ifade etmiştir.

Bu ekonomik modele inanan insanlar, bizler; ülkemizde uygulanan ekonomik modellerin halk yararına olmadığı, işçi, emekçi ve üreticiler için iyi sonuçlar yaratmayacağına ilişkin görüşlerimizi

defalarca kere dile getirdik. Ve sol siyasetin ekonomi anlayışını dilimiz döndüğünce (sosyal demokrat ekonomi anlayışından, sosyalist ekonomik modellere kadar, sol siyasetin ekonomi anlayışını) dillendiriyor ve çalışanların emeğin ve ezilenlerin kurtuluşunun bu modellerde olduğunu bıkmadan usanmadan yineliyoruz.

Şimdi bahsettiğim bilim insanının zaman zaman Türkiye için iyi şeyler söylediğine ilişkin kimi karşı görüşlerinin de karşımıza çıkarılacağı belirtmeliyim. Bu bizi şaşırtır mı ? Hayır.

Dünya üzerinde parası olan ve yatırım yapmak isteyen kişi kurum yada ortaklıkların en dikkat ettiği ve önem verdikleri yapıların; Merkez Bankaları, istatistik kurumları, yargı sistemi ve kuralları belli bir sistemin varlığı olduğunu belirtmeliyim. Bunların tartışmalı karar ve faaliyetlerinin sonuçları parası olanların yatırım kararlarını önemli ölçüde etkilemektedir.

Yukarıda ifade ettiğim 'parası olanlar' söyleminden, demokratik yönetimlerin mevcut olduğu ülkelerden gelecek yatırımcılar olduğu anlaşılmalıdır. Günümüzde kardeşten öte olduğumuzu öğrendiğimiz saçma sapan yönetim modelleri ile zenginleşen aile devletleri bu tanımlamanın dışındadır.

Eşitlik, özgürlük, adalet ve adil paylaşımı

sağlayacak yönetim anlayışının artık alternatif ekonomik model olduğu gerçeği artık yüzümüze şamar olarak bir kez daha inmiştir. Bizleri 1950 yılından beri yöneten anlayışların bilmem kaçınıcı kez yaşattığı krizlerin bizlere gösterdiği artık budur.Yeni ekonomik model ÇİN modeli yada bilimsel hiçbir yanı ve tanımı olmayan Türk tipi ekonomi modeli değildir. Sol siyasal ekonominin, üretime dayalı, kaynakların akılcı bir anlayış ile kullanılmasını öngören, ithal ikameci ve önceliğin toplumun ihtiyaçları olduğu yönünde kurgulanan bir model olarak toplum kesimleri tarafından dikkate alınması, bu anlayışa göre tavır geliştirilmesi ve tercihlerin bu yolda siyaset yapanlardan yana olması zamanı gecikmiş olmakla birlikte gelmiştir...

## Üreten ekonomi modeli



Uzun yıllar boyunca ülkemiz siyasetçilerinin tercihi olarak izlenen ekonomik modellerin isimleri değişse de aynı renklerin tonları olarak değerlendirilebilir. Zaman zaman görece iyileşmelerin sonuçları ile iktidarlarını bildiklerini düşündükleri

*Eşitlik, özgürlük, adalet ve adil paylaşımı sağlayacak yönetim anlayışının alternatif ekonomik model olduğu gerçeği artık yüzümüze şamar olarak bir kez daha inmiştir*

## Sağlık emekçileri iş bıraktı



Cemal Yılmaz/ SES İl Temsilcisi

Bugün gelinen aşamada tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçileri ağır çalışma koşulları, uzun nöbetler, eksik istihdam, sağlıkta şiddet, özlük haklarının aşındırılması nedeniyle zor durumdadır. Genç hekimler başta olmak üzere sağlık emekçileri ülkeyi terk etmekte çareyi arıyor. Kamuoyuna yansdığı gibi ağır çalışma koşulları, mobbing ve hukuksuzca yapılan ihraçların etkisi ile intiharlar yaşanıyor. Uzun nöbetler sonrası uykusuz kalanlar trafik kazalarında yaşamlarını yitiriyor.

Yüzlerce Sağlık Emekçisi pandemi ile mücadelede yaşamını yitirdi. Yüz binlercemiz Covid 19 hastası oldu. Bu da yetmezmiş gibi yoksulluk sınırının çok altında, açlık sınırının biraz üzerinde kalan düşük aylık gelirler ile hepimiz birden 'Geçinemiyoruz' demeye başladık. Evet artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Onun için iş bırakarak bu gün alanlara çıkarak uyarıyoruz!

Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri salgın döneminde canla başla çalışırken aynı zamanda işsizlikle, işten atılmalarla, yoksullukla karşı karşıya bırakılmıştır. Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri "artık bu şartlarda çalışmıyoruz" diyerek istifa ederken, emekli olurken; sağlık emekçileri yurtdışına göç ederken tüm bu sorunları konuşmak, çözüm önerilerimizi iletmek için Sağlık Bakanı'yla görüşme taleplerimizi defalarca ilettik. Sağlık Bakanı'nın sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin çalışma koşullarını, sağlık ve yaşam sorunlarını, toplum sağlığını sağlık emek meslek örgütleriyle konuşmasından daha doğal ne olabilir? Bu görüşme taleplerini karşılamak Sağlık Bakanı'nın bizlere ve topluma karşı sorumluluğu değil midir? Sendikamıza randevu dahi vermeyen Bakanlığımız bazı sendikalarla çat kapı görüşme yaparak Sendikal ayırım yaptığı, Sendikamızı yok saydığı açıkça ortadadır.

Mevcut sağlık sistemi işkolu emekçileri ve halk açısından da iflas etmiş durumdadır. Halk sağlık hizmetlerine erişememektedir. Kronik hastalığı olanlar bile bu pandemi sürecinde tedaviye ulaşamamaktadır. 14 kalemde katkı katılım payları ilave ücretler alınmaktadır. İlaçlar ödeme kapsamından çıkarılmakta, çok sayıda ilaca erişememe hali yaşanmaktadır.

Sağlık emekçilerinin artık yoksulluk sınırının çok altına düşmüş, açlık sınırının az üzerinde olan gelirleri ve özlük hakları ile ilgili düzenleme yapacağı iddiasıyla getirdikleri yasa tasarısı TBMM'ye getirildiği gibi hızla geri çekilmiştir. 11 Aralık tarihinde bir kez daha Meclis'te komisyona getirilen ve oy birliğiyle kabul görmüş teklif, içtüzüğe aykırı olarak komisyon başkanının imzasıyla geri çekilmiştir. Bu teklifin ne zaman görüşüleceği ise ifade edilmemiştir.

Uyarıyoruz: Torba yasa kapsamında gündeme gelen mevcut teklifin altında ve tüm işkolu emekçilerini kapsayacak tarzda Sendikamızın TBMM'ye gönderdiği ve muhalefet patileri tarafından kanun teklifi olarak sunulan Yasa teklifinin ivedilikle görüşülerek Sağlık Bakanlığı, Üniversite Hastaneleri ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında çalışan tüm Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçilerinin taleplerinin yerine getirilmesi beklenmektedir.

Sorunlarımızı muhatabı ile çözemediğimiz için bu gün alanlardayız. Sorunlarımızın köklü çözümü ancak bu sağlık sisteminin tümüyle değişmesi ile gerçekleşecektir. Halkın ve işkolu emekçilerinin taleplerini

karşılacak, hizmet üretenlerin ve alanların örgütleri aracılığı ile sağlık ve sosyal hizmetlerin planlanmasından sunulmasına kadar karar alma süreçleri içinde yer alacağı sağlık sistemi inşa edilinceye kadar birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz.

Sorunlarımız çok fazla ve çok yol kat etmemiz lazım. İfade ettiğimiz köklü çözümü elde edinceye kadar acil olarak çözülmesini istediğimiz taleplerimiz şunlardır.

Bu eylem ve açıklamalarımız emeğimize, geleceğimize, halkın sağlık hakkına sahip çıktığımızı gösteren bir uyarıdır. İktidar artık topluma, sağlık çalışanlarına kulak vermelidir. İktidar bilmelidir ki sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin söyleyecek sözü, bu sistemi değiştirecek gücü vardır. Değerli Halkımızın dikkatine sunmak istiyoruz ki; Biz Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri sizlerin evladı, kardeşi veya akrabasıyız. Yani bizler de halkız. Hem sağlık hizmeti veriyor hem de sağlık hizmetini bizler de alıyoruz. Bu nedenle yaptığımız eylemler hiçbir art niyet içermeden haklı taleplerimizi haykırmak, sorunlarımızı dile getirmek için yapılmaktadır.

Son olarak bir kez daha KESK in 19 Aralık 2021 Pazar Günü Saat 13.00 teki İstanbul Kartaldaki mitingimize başta sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olmak üzere tüm emekçileri ve halkımızı davet ediyoruz.



Tribation

Bu uygulamayı İNDİR... Çünkü





CHP Akçakoca İlçe Başkanı Tuğrul Abanoz

## ONLAR GEREKEN CEVABI ALDILAR

Türkiye tarihinin en karanlık günlerinden geçiyoruz. Hem siyasal anlamda hem de ekonomik anlamda ciddi bir krizin içindeyiz. Bugünkü iktidarın eli ayağı karışmış durumda. Hükümet üyelerinin açıklamalarına bakıldığında kriz ortamına ilişkin çelişkiler birbirini izliyor. Her geçen gün yeni bir yolsuzluk ve usulsüzlük ile sarsılan iktidar, kadroları üzerindeki denetimi büyük ölçüde kaybetmiş durumda. Çürüme ve yozlaşma öylesine derin ki, devasa polis ve medya gücüne rağmen yeni skandalların ortaya çıkmasına engel olamıyorlar.

Enflasyon altında milyonlarca insan ezilirken, açık kol gezerken iktidar mensuplarının bu gerçekle adeta dalga geçmesi, Saray kaynaklı vaatlerin ne denli geçersiz olduğunu gösteriyor. Buna rağmen iktidar, seçmene “6 ay daha bekleyin, bakın nasıl feraha çıkacaksınız” demeye devam ediyor. Bunlardan en ilginç olanı ise AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un yaptığı açıklamadır. Kurtulmuş, “Devletin kendisine vermiş olduğu Türk Lirasını gidip dövize yatırmak ahlaksızlıktır” diyerek bir garip açıklamaya imza atmıştır. Üzerine birçok söz söylenebilir. Ancak, buna en iyi cevabı CHP Sözcümüz sayın Faik Öztrak vermiştir. Öztrak Numan Kurtulmuş'a hitaben şu açıklamayı yaptı: \*-Asıl ahlaksızlık, TÜİK'in çakma enflasyon rakamlarını esas alıp işçinin, memurun, emeklinin, dul ve yetimin

kul hakkını afiyetle yemektir.

\*-Asıl ahlaksızlık, 'Faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracacağız, milletimizi faize ezdirmeyeceğiz' dedikten sonra milletin 7 göbek sülalesini faize ezdirmektir.

\*- Asıl ahlaksızlık, 'Ekonominin kitabını yazdım' diyenin ekonomiyi berbat etmesidir.

\*- Asıl ahlaksızlık, net rezervleri eksi 38 milyar dolara düşürüp Merkez Bankası'nın kolunu, kanadını kesmektir, Türk lirasını sahipsiz bırakmaktır.

\*- Asıl ahlaksızlık, 'Her cuma bir ayet sallıyorum; Bakara, makara' diyerek mukaddes dinimizle alay edenlerin, rüşvet iddialarından aklanmayanların bu ülkeyi temsil etsin diye büyükelçi atanmasıdır.

\*- Asıl ahlaksızlık, bu ülkenin çiftçilerinin traktörüne, tarlasına haciz yağdırırken Ziraat Bankası'ndan aldığı 750 milyon dolarlık kredi borcunu ödemeyen yandaşa tek bir söz söylememektir.

\*- Asıl ahlaksızlık, Türk bankalarının verdiği krediyle Türk Telekom'u Lübnanlı Hariri Ailesi'ne peşkeş çekmektir. Sonra da Telekom'un kârını Haririlere gönderip kredi borcunu da milletimizin sırtına yıkmaktır.

\*- Asıl ahlaksızlık, en stratejik savunma tesislerimizden Tank Palet Fabrikası'nı Katar ordusuna beş kuruş almadan peşkeş çekmektir

\*- Bu ülkede asıl ahlaksızlık, Türkiye Cumhuriyeti devletinde dolarla, euroyla kamu-özel iş birliği ihaleleri



yapmaktır. Yandaşlara dolarla, euroyla gelir garantileri vermektedir.

\*- Erdoğan şahsım rejimi, cennet vatanımızı yarı açık cezaevine çevirdi. Bu zulmü gösteren, duyuran, eleştiren her kim varsa Erdoğan şahsım rejimi için tehdit ilan ediliyor. Bir kere daha tekrarlıyorum: Sebep değişmeden sonuç değişmez. Yaşanan krizin sebebi Erdoğan'dır. O gitmeden sonuç değişmez.

## Akçakoca'da sel mağduriyeti devam ediyor

2019 ve 2021 yıllarında sel felaketi yaşayan Akçakoca'nın Uğurlu, Yenice, Esmahanım, Dilaver ve Küpler köyleri diken üzerinde. Yapı ve ikamete yasaklı bölge ilan edilen 5 köyün halkı, kendilerine gönderilen tebligatla büyük bir endişe ve huzursuzluk yaşarken, ne yapacaklarını bilmez halde biz siyasilerden destek bekliyorlar.

Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığının kararı ile Uğurlu, Yenice, Esmahanım, Dilaver ve Küpler köyleri "Genel hayata Etkili Afet Bölgesi" sayılarak, Cumhurbaşkanı kararı alındı ve 5 köy alanı Afete maruz bölge, yani yapı ve ikamete yasaklı bölge ilan edildi.

Cumhurbaşkanlığının "Afete maruz bölge" kararı doğrultusunda DSİ nin hazırladığı ve dere yataklarından her iki yöne 105 metreyi bulan bölgelerin terki ve buradaki taşınmazların yıkılmasını öngören 11.07.2021 tarihli jeolojik etüd raporu doğrultusunda, Düzce Valiliği Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü'nün Esmahanım, Uğurlu, Dilaver köyü muhtarlıklarına gönderdiği tebligat büyük bir endişe ve huzursuzluk yarattı. Söz konusu köy muhtarlıklarına Tebligatta, Düzce ilinde 17 Temmuz 2019 ve 06 Temmuz 2021 tarihlerinde meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle Esmahanım'da 104, Uğurlu'da 126, Dilaver'de 32



,Küpler'de 14 ve Yenice Köyünde 8 adet olmak üzere, toplamda 286 konutun ve diğer taşınmazlarla birlikte 498 taşınmazın yıkılması kararının alındığı belirtiliyor.

Akçakoca Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlığı olarak sel felaketinde evlerini kaybeden Esmahanım, Yenice ve Uğurlu Köyü sel mağdurları, TOKİ'nin kendileri için ev yapmasına ve yıkılan evleri karşılığında yapılacak olan evden geri ödeme talep etmelerine bir anlam yükleyemedik.

Ankara'ya yapacağımız bir ziyaret ile Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na Afetzedeki vatandaşlarımızın sorunlarını ve taleplerini kendilerine iletteceğimizi, konunun takipçisi olacağımızı ifade etmek istiyoruz.

## Mahmuzlara yönelik sorularımız var

Bizler uzun uzun cümleler kurarak kafanızı karıştırmayacağız. Yatay mahmuzlara zaten kısa olan yaz sezonunda ne kadar ihtiyaç var? Acaba bu mahmuzlar yapım aşamasında ilçeye ne kadar zarar verecek? Ağır tonajlı araçlar ciddi bütçeler ayırarak yapılan yeni yolları nasıl etkileyecek? Hangi güzergah kullanılacak? Kocaman bir şantiye olacak mı ilçemiz? Bu ihaleye kimler katılacak, adrese teslim bir ihaleye mi şahit olacağız? Bütçesi nedir? Kıyıları yağmalanırken sesi çıkmayanların, sus pus olanların, mendirek deyince neden her platformda sesleri çıkmaya başladı? Kıyılarıdaki toprak kaybı mendireklerin yapılma aşamasında mı aklımıza geldi? Bu mendirekler kum mu getirecek, yoksa yanlış yapılan balıkçı barınağının sonucu armutçuağzı halk plajı gibi diğer plajlarımız da yok mu olacak?

Doğallığını bozmakta ısrar ettiğimiz kıyılarıma yani ilçemizin kalbine kim hançer saplayacaksa bunlara da cevap vermeli. Halk bilgilendirilmeli.

Kıymetli Akçakoca'lılar.

Bu beş para etmez, doğa düşmanı, saçma sapan yatırımları sosyal medya hesaplarından süslü kelimelerle yazıp aklınızı karıştırmalarına müsaade etmeyiniz.

Denize ayağını sokmayan, deniz hakkında hiç bir bilgisi olmayan, denize sırtını dönmüş kişi veya kişilerin bu konuda da söz sahibi olamayacağını, ilçenin kaderini belirleyemeyeceklerini de belirtmek istiyorum.

Bu işler öyle tahminlerle olmaz, fenni bir çalışma neticesinde olur. Tabiri caizse ince elenip sık dokunmalıdır.



Tribation

Tribation, sporcuları güçlendirmeye ve sevdikleri sporlar etrafında güçlü topluluklar oluşturmaya yönelik sosyal bir platformdur. Tribation, kullanıcıların bağlı kalmasını ve en sevdikleri anları kolaylıkla paylaşmasını sağlayan güçlü bir dizi özelliğe sahiptir.





EĞİTİM-İŞ Düzce Şube Başkanı Gülten Gökpınar

## EĞİTİM TEMEL YURTTAŞLIK HAKKIDIR



zorunlu tutmaktadır. Eğitim eskiden yaşama hazırlık süreci, meslek edinme süreci olarak algılanmaktaydı. Şimdi ise eğitimin işlevi bundan çok daha ötesidir. Eğitim yaşayla bağ kurmanın en önemli yoludur. İnsanoğlu yeryüzüne ilk ayak bastığı andan itibaren araştırmak, öğrenmek istemiştir. Bu onu insan yapan en temel özelliklerinden biridir. Günümüzde eğitim artık yaşam boyu devam eden ve sürekli ilerleyen ucu açık bir süreçtir. Türkiye'nin 6 Nisan 1949'da kabul ettiği İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 26. maddesi eğitim hakkı konusunda şöyle diyor:

“Herkes, eğitim hakkına sahiptir. Eğitim, en azından ilk ve temel öğrenim aşamalarında parasızdır. İlköğretim zorunludur. Teknik ve mesleki eğitim herkese açıktır. Yükseköğrenim, yeteneğe göre herkese eşit olarak sağlanır.” Eğitim hakkı ile ilgili uluslararası bağlayıcı nitelikte başka belgeler de mevcuttur. Örneğin, Avrupa Konseyi'nin

1950'de kabul ettiği, Türkiye'nin de 10.03.1954 tarih ve 6366 sayılı yasayla onayladığı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 20.03.1952'de kabul edilen “Ek Protokol”ü “Hiç kimse eğitim hakkından yoksun bırakılamaz.” demektedir.

Görüldüğü üzere eğitim bir fırsat konusu değildir, tüm halk çocuklarına sağlanması gereken bir haktır.

Eğitimin hak olması demek, eğitimin yurdun her yerinde eşit yapılandırılmasını gerektirir. Oysa Türkiye'de uzunca bir süredir herkese eşit biçimde sağlanan bir eğitimden bahsedilemiyor. Eğitimin özelleştirilmesi, devlet okullarının kaynaklarının kısılması, devlet okullarının bütçelerini velilerden toplanan paralarla döndürmeye mahkum edilmesi bu eşitsizliğin kaynağını oluşturmaktadır. Eşitsiz bir sistemde herkese eşit bir eğitimden bahsedilemez!

*İnsanoğlu yeryüzüne ilk ayak bastığı andan itibaren araştırmak, öğrenmek istemiştir. Bu onu insan yapan en temel özelliklerinden biridir. Günümüzde eğitim artık yaşam boyu devam eden ve sürekli ilerleyen ucu açık bir süreçtir.*

*Herkes, eğitim hakkına sahiptir. Eğitim, en azından ilk ve temel öğrenim aşamalarında parasızdır. İlköğretim zorunludur. Teknik ve mesleki eğitim herkese açıktır. Yükseköğrenim, yeteneğe göre herkese eşit olarak sağlanır*



Modern dünyanın en önemli parametrelerinden biri eğitimidir. Eğitimin önemi günden güne artmaktadır. Bununla birlikte bu önemi fark eden toplumlar yüz yıldan fazla süredir çocuklar için eğitimi

## Eğitimde eşitlik kavramını savunuyoruz

Milli Eğitim Şurası Görüşleri-1



Şuralar Milli Eğitim Bakanlığının en yüksek danışma organlarıdır ve bakanlığın uygulayacağı politikalar için tavsiye niteliğinde kararlar alır. AKP döneminde toplanan şuralar incelendiğinde alınan tavsiye kararlarından öğretmenlerin ve öğrencilerin yararına olanların uygulanmadığı ancak AKP'nin eğitime ideolojik müdahalesine uygun olan tavsiye kararlarının ise uygulandığı görülmektedir. MEB, 20. Şura'nın “Eğitimde Fırsat Eşitliği” adı altında toplanacağını duyurmuştur. Fırsat eşitliği kavramı artık dünyada terk edilmiş bir kavramdır. Çünkü öğrencilere eşit fırsat sunmak öğrencinin durumundan bağımsız bir girişimdir. Oysa eğitimde önemli olan öğrenci ve öğretmendir. Öğrencinin özel durumu, ailesinin ekonomik düzeyi, öğrencinin öğrenmeye yatkın olduğu alan, ilgileri, yetenekleri... Bunlar ve benzeri özel durumlar fırsat eşitliğinin içine sığdırılmayacak kadar önemli eğitsel veriler oluşturmaktadır. Eğitim çoktandır kapsayıcıdır ve özellikle de dezavantajlı hale getirilmiş bireylere uygun eğitim gereklidir. Eğitim İş olarak fırsat eşitliği kavramını reddediyor, adaleti gerçekten tesis edecek olan “Eğitimde Eşitlik” kavramını savunuyoruz. Adaletli ve eşit bir eğitimi gerçekleştirmenin yolunun özellikle kamu kaynaklarının özel sektöre desteklemek yerine kamusal eğitime ayrılmasından geçtiğini biliyoruz. Bırakalım eğitimde eşitliği, AKP pandemi döneminde “fırsat eşitliğini” bile sağlayamamıştır. MEB'in kendi rakamlarına göre milyonlarca öğrenci tabletsiz-internetsiz-tv'siz oldukları için uzaktan eğitimden faydalanamamıştır. Ve AKP'nin eğitim bütçelerinde yatırıma ayrılan pay her geçen sene azalmaktadır. Kaynak aktarmadan eğitimde adaleti ve

eşitliği sağlamak mümkün değildir. Şuranın ilân edilen bir diğer gündem maddesi “mesleki eğitimin iyileştirilmesi” adını taşımaktadır. Gündem maddesinin isminden de anlaşılacağı üzere “mesleki eğitimin nasıl iyileştirileceği” tartışılacaktır. Demek ki mesleki eğitimimizin durumu hiç de “iyi” değil! Meslek liseleri ve meslek eğitimi, son yirmi yılda öylesine çaresiz durumlara düşürüldü ki artık öğrencilerimiz meslek lisesine gitmek yerine ya açık liseyi tercih ediyor ya da maddi imkânları son derece kısıtlı olmasına rağmen özel okulların kucağına itiliyor. Öğrenciler ve ebeveynleri, meslek lisesine gitmeyi bir “başarısızlık etiketi” olarak algılıyor ve maalesef bu algı meslek liselerimizin nitelikli eğitim vermesini de dolaylı olarak belirliyor. Şurada ele alınacak bir diğer gündem maddesi de “Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi” dir. Milli Eğitim Bakanlığı AKP iktidarı boyunca öğretmenleri sürekli itibarsızlaştıran söylemlerde ve eylemlerde bulundu. 700 bin öğretmenin açıkta atama bekliyor. Maaşlarımız yoksulluk sınırının altında ve enflasyon karşısında her geçen gün eriyor. Öğretmenler özlük hakları ve ekonomik haklar açısından cumhuriyet tarihinin en kötü dönemini yaşıyor, mesleki tatminleri açısından da son derece sıkıntılı günlerden geçiyorlar. Özellikle AKP'nin kadrolaşmaları karşısında ötekileştirilen yüz binlerce öğretmen kendini güvende hissetmiyor. Her yıl değişen müfredatlar, haftalık ders çizelgeleri, ihbar hatları ve benzeri uygulamalar öğretmenleri işlerini yapmaktan çok siyasi iktidarın gölgesiyle uğraşmak zorunda bırakıyor.

(Devam edecek)



## Karanlıkta eğitime hayır!

Eğitim-İş olarak, öğrencilerin, ikili eğitim ve kalıcı yaz saati uygulaması nedeniyle, gün aydınlanmadan yollara düşmesine ve gece karanlığında evlerine gitmek zorunda kalmasına tepki gösteriyoruz. Genel Başkanımız Kadem Özbay öğrenci velileriyle birlikte basın açıklaması yaptı. Öğrencilerin çıkış saatinde, karanlıkta elinde fenerle basın açıklaması yapan Özbay, uygulamanın her yönüyle sıkıntılara neden olduğunu söyledi. Özbay, şöyle konuştu: “2019 yılında ikili eğitime tamamen son vereceğini vadeden AKP iktidarı, 2021'in sonlarına gelmemize rağmen, bunu gerçekleştirememiş hatta ikili eğitim yapan okul sayısında artış yaşanmıştır. Pandemi sürecinde seyreltilmiş sınıflar oluşturulması gerekirken, bu yapılmadığı gibi derslik sayısı da ihtiyaç oranında arttırılmamıştır. Derslik sayısının yetersizliği nedeniyle sınıf mevcutları artarken, birçok okulumuzda ikili eğitime geçilmiştir. Bu durum beraberinde pek çok sorunu getirmiştir. İkili öğretim yapan okullarda öğrenciler ya sabah karanlığında evlerinden çıkıp okul yoluna düşmekte ya da oldukça karanlık saatlerde okuldan çıkıp evlerine gitmektedirler. Bu okullarda sabah ilk derse giriş saati 07.00, son dersten çıkış saati ise akşam saat 20:00'yi bulmaktadır. Hatta ikili öğretim yapan meslek liselerinde öğrenciler 22.00'de okuldan çıkmaktadır. Sabahçı olan çocuklarımız kalıcı yaz saati uygulaması nedeniyle daha günün ağarmadığı saatlerde, öğlenci olan çocuklarımız ise akşamın geç saatlerinde yollara düşmek zorunda kalmaktadır. Uykuya ve gün ışığına gelişimsel olarak en ihtiyaç duyduğu yıllarda çocuklarımızın bu kör, ışsız saatlerde okula gidip gelmek zorunda bırakılmasının hiçbir mantıklı gerekçesi yoktur. Uykulu mahmurluğunu üstünden atamamış çocuklarımızın sabah sabah ışıklar açılacak kadar karanlık sınıflarda ders dinlemeye çalışması hem eğitimcilerimiz hem velilerimiz, hem de öğrencilerimiz için bir çile halidir. Uykulu saatte ve gecenin karanlığında sağlıklı bir eğitim yapılamayacağı ortadayken, öğrencilerden başarı beklemek de mümkün değildir.”





## EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz HALK SEÇENEĞİ ÇAĞRIMIZ SEÇİMLE SINIRLI DEĞİL

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Ercüment Akdeniz Batı Karadeniz bölge ziyaretleri kapsamında EMEP Düzce il örgütünün düzenlediği kahvaltıda emekçilerle bir araya geldi. Kahvaltıda CHP, TKP, Sol Parti, TİP, Eğitim Sen, SES, Emekli-Sen ve Haymanalılar Derneği katıldı.

Burada bir konuşma yapan Akdeniz ekonomideki gidişatı değerlendirerek "Zam yağmuru devam ediyor. Bebek mamasına bezine bile alarm taktılar. Biz emekçiler için yıkım var yıkım. Bütün ülke zenginlikleri bir avuç sermayenin elinde toplanırken halk yoksullaşıyor. Bu krizin tüm yükü emekçilerin sırtına yıkılmaya çalışılıyor. Bunu kabul edebilir miyiz? Bu süreci eğer izlersek bir yıkıma doğru gidiyoruz. Biz parti olarak illerde yaptığımız gezilerde ifade ediyoruz. Halk için bütçe, insanca yaşayacak asgari ücret ve vergide adalet talebiyle birleşelim. Bütün kentlerde büyük mitingler yapalım. Bu yönde adımlar da atılıyor. DİSK eylem yapıyor, KESK'in miting kararı var. Bunları güçlendireceğiz. Eylemleri engelleyebilirler ama fabrikada yapılanları engelleyemezler. Balkonlarda ses çıkarmayı engelleyemezler" dedi.

"Bütün bu gelişmeler karşısında diğer bir blok olan Millet ittifakı 'Aman ha provokasyona gelmeyin, sandığı bekleyin' diyor. Biz biliyoruz ki bu ülkede provokasyon yapanlar emekçiler değil halk değil sermaye sınıfıdır" diyen Akdeniz "Seçimler çok önemlidir, çok değerlidir. Devrimci bir adım olarak seçimde de bir arada olalım diyoruz. Bu seçim baskın mı olur, erken mi olur, OHAL koşullarında mı olur bilmiyoruz. Halkın 1 yıl daha seçimi bekleyecek dermanı kalmamıştır. Bunu beklemeyeceğiz, kazanımlarımızın, birikimlerimizin, yeraltı, yerüstü zenginliklerimizi yağmalayanlar tarafından hiç edilmesine izin vermeyeceğiz. Emekçiler ayağa kalkmalı, bu gidişata dur demeli, 'siyaseti biz belirleyeceğiz' demeli. Siyaseti fabrikada, işyerinde, mahallesinde, alanda, meydanda yeniden kurmalı." ifadelerini kullandı.

Ülkenin iki kutuplu bir burjuva kamplaşmaya sıkıştırılmak istendiğini söyleyen Akdeniz "Bu ülkeyi ekonomide Babacan, dışişlerinde Davutoğlu, İçişleri ya da Başbakanlıkta Akşener yöneteceklerse vay halimize. Bugün Millet ittifakının önerdiği restorasyondur. 'Bunlar ülkeyi yıkıma sürüklediler, yeniden toparlamak en az 5 yıl sürer' diyorlar. Bu demektir ki yeni Kemal Derviş programları, yeni acı reçeteler gelecek. Biz diyoruz ki acı reçeteyi biz içmeyeceğiz, patronlar için. Sermayeden bağımsız, sermaye üzerine baskı kuracak halkı rahatlatacak bir ekonomi program mümkündür ve emekçilerin böyle bir seçeneğe ihtiyacı vardır. Biz bu meclisi bir işçi, emekçi, halk meclisi haline getireceğiz. İşçi ve emekçilerin doğrudan katıldığı bir meclis haline getireceğiz. Bunun için kurucu bir meclise, bu kurucu meclis eliyle yapılacak demokratik bir anayasaya ihtiyaç vardır. Atanmışların seçilmişler üzerindeki vesayeti son bulmalıdır. Tamamen halk egemenliği olmalıdır. İşte bizim 3.seçenek çağrımız bu yöndedir." ifadelerini kullandı.

Üçüncü seçenek görüşmeleri hakkında da bilgi veren Akdeniz "Sol Parti ve TKP ile üçlü toplantılar yapıyoruz. Bu toplantılara zaman zaman Halkevleri ve TKH da katıldı. HDP tutum belgesini açıkladıktan sonra partimizi ziyaret ettiğinde 3. seçenek konusunda bir görüş birliği olduğu ifade edildi. TİP ile yapılan görüşmede de 3. seçenek iradesinin orada da olduğunu gördük. 3.seçenek olgunlukla ilerliyor. Biz katalizör, tutkal işlevi olan bir partiyiz. Hepsini ile görüşüyoruz, kimseye rezerv koymuyoruz. Bizim 3. seçenek yaklaşımımız sadece seçimle sınırlı değil. Seçim sonrasında da bir iktidar seçeneği örgütleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Akdeniz konuşmasının ardından katılımcıların gençlik, kadın ve göç sorunu üzerine sorduğu sorulara yanıt verdi



## TİP Genel Başkanı Erkan Baş TÜRKİYE ÇOK ÖNEMLİ VE KESKİN YOL AYIRIMINDA

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Düzce'de Mekan kafede partilileri ile bir araya geldi. TİP Başkanı Erkan Baş, yaklaşık 2 saatlik konuşmasında Türkiye'nin son ekonomik ve siyasi değerlendirmesini yaptı. Baş, konuşmasında şu görüşlere yer verdi:

"Ya son 20 yılımızda elimizden hak ve özgürlüklerimizi, geçmişimizi ve geleceğimizi, düşlerimizi ve zenginliklerimizi alan bu iktidardan, Saray Rejimi'nden kurtulacağız ya da bu yağma, hukuksuzluk ve yobazlık sürecektir. Türkiye İşçi Partisi, yakın geleceğe ilişkin planlarını, geldiğimiz bu ciddi aşamanın bilinciyle yapıyor. TİP, seçimler de dahil, yaşamakta olduğumuz ve daha da yaşayacağımız zorlu süreçlerde yurttaşlarımıza bir yol öneriyor. Yağmadan, hukuksuzluktan ve yobazlıktan usanmış yurttaşlarımızla, direnen emekçilerle, temel ilkeler doğrultusunda bizimle yol arkadaşlığı yapacak tüm siyasi parti ve çevrelerle konuşup o yolu birlikte açacağız.

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Saray Rejimi'ne bir gün daha tahammül edemez. Derhal adil ve şeffaf bir erken seçime gidilmelidir. Türkiye, Saray Rejimi'nden, onun türettiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı verilen ucube sistemden, yarından tezi yok kurtulmalı. Halkın bu yağma düzenine dayanacak bir günü dahi kalmadı. Seçimler, olabilecek en kısa sürede yapılmalı. Şeffaf ve adil bir seçim sürecinin yaşanması için her türlü tedbir alınmalı, tüm yurttaşların ve onların temsilcilerinin bu süreci özgürce takip edebilmesi sağlanmalı. Saray Rejimi'ni ortadan kaldırma iradesine sahip olanlarla yol alacağız.

Saray Rejimi'nden kurtuluşun reçetesi hakiki bir hesaplaşmadır.

Saray Rejimi'nden gerçek anlamda kurtuluş, ancak hakiki bir hesaplaşmayla mümkün olabilir. Alın terine kastedilen emekçiler, özgürlüğe hasret kalmış kadınlar, geleceği ellerinden alınmış gençler, onlarca yıllık emekleri yok sayılan emekliler, traktörlerini dahi kredi borçları nedeniyle kaybetmiş köylüler, barış umutları her gün biraz daha tüketilen Kürtler, eşit yurttaşlık isteyen Aleviler, alenen düşman hukuku uygulanan LGBTİ+'lar, nehirleri, havası, dağları ve ovaları zehirlenmiş yurttaşlar, aydınlar, bilim insanları, sanatçılar bu hesaplaşmanın öznelidir.

Bizden çalışanların hesabını yine biz sormadığımızda, başımıza gelecekleri acı bir şekilde öğrendik. Bu düzenin suçlarıyla hesaplaşmak isteyenlerle yoldaş olacağız! Bir yeniden kuruluş için meclisi işlevli hale getirmenin de ötesine geçilmelidir. Yeniden kuruluşu düşlemeyen, tarihin tekerrüründen kurtulamaz. Kurtuluşu ve kuruluşu birlikte öreceğiz. Bizim düşlerimiz, parlamenter sistemi kapsar ama ufku çok daha geniştir. Meclis elbette işlevli hale gelmeli. Ancak bundan daha ötesi ve doğrusu;

- \*-Yurttaşların üç -beş parti başkanının istediği kişileri değil kendi temsilcilerini seçip gönderebildikleri bir meclis,
  - \*-Patronlardan ve onların temsilcilerinden, büyük çoğunluğu zengin ve yaşlı erkeklerden oluşan bir yasama organına izin vermemek,
  - \*- Halk düşmanlığına heves edenlere karşı denetimin halkın temsilcileri tarafından yapıldığı bir mekanizma kurabilmek,
  - \*- Kendi çıkarını halkın çıkarının üstünde tutan veya başarısız olan temsilcilerin geri çağrılabilmesi,
  - \*- Yurttaşların yaşadıkları mahallede, çalıştıkları iş yerinde, okudukları okulda örgütlenme ve karar alabilme haklarına sahip olmalarıdır.
- İşte bu yüzden, "Yeni bir kuruluş, yeni bir yurttaşlık bilincinin örgütlenmesiyle mümkün olacak" diyenlerle yol arkadaşı olacağız.
- Emekçinin haklarından bahsetmeden, ırkçılığa, siyasi İslamcılara "dur" demeden ne Saray Rejimi'nden kurtulabiliriz, ne yeni bir kuruluşu imza atabiliriz. Kurtuluş, solun temel ilkelerinin açacağı yoldadır. Sorumluluğumuzun farkındayız. Yüzünü sola dönenlerle bu yolu açacağız."



## Halkın Sorunlarının Çözümü CHP Belediyesi İle Mümkündür

Talih Özcan/CHP Üyesi

2019 Yerel seçimlerinden bugüne kadar geçen süreç içinde, Türkiye'de halkın sorunlarına çözüm yolunun CHP'li belediyeler ile mümkün olduğu görülmüştür. Zaten bunun için özellikle büyükşehirler başta olmak üzere seçmenler CHP'li belediyelere görev vermişlerdir.

Çünkü AKP ve Saray iktidarı halktan kopuk, sorunları görmezden gelen politikaları ile vatandaşları bıktırmıştı. 2019 yerel seçimleri öncesinde CHP demokratik değerleri ön planda tutarak, temel insan hakları çerçevesinde program hazırlamıştı. CHP'li belediyelerin seçimler öncesinde kamuoyuna bildirdiği manifestoyu bir kez daha yinelemekte fayda var.

“Ülkemizin içinde bulunduğu merkezîyetçi, halktan kopuk ve otoriter yönetim anlayışına karşı; demokratik ve katılımcı yerel yönetim anlayışı esas olacaktır. Kentlerin sorunlarına, yurtaşların politika yapım süreçlerine katılımını sağlayarak; birlikte çözüm üreteceğiz. Katılım, uzlaşma ve işbirliği, temel yerel yönetim anlayışımızdır. Kentleri, demokratik değerlere, temel insan hak ve özgürlüklerine saygılı; idari ve mali özerkliği geliştiren, yurtaş katılımına dayalı bir anlayışla yöneteceğiz. Aktif yurtaş katılımı için, tüm yerel yönetim organları ve halk arasında şeffaf ve güçlü iletişim kanalları kuracağız. Yurtaşların bilgi edinme hakkı önündeki tüm engelleri kaldıracacağız ve katılımı etkin kılabilmek için yönetim süreçlerini halka açık biçimde gerçekleştireceğiz. Kentin geleceğini etkileyecek önemli projeleri, tüm paydaşların ve yöre halkının karar süreçlerine katılımını sağlayarak gerçekleştireceğiz. Hassas durumlarda, projelerin, meslek odalarının, sivil toplum örgütlerinin ve yöre halkının onayından geçmesini sağlayacağız. Mümkün olan tüm koşullarda doğrudan demokrasiyi yaşama geçireceğiz. Bunun için, “Mahalle Konseyleri”, “Semt Meclisleri” gibi girişimleri teşvik edeceğiz. Bunların karar alma süreçlerine doğrudan katılımlarını sağlayacak düzenlemeler yapacağız. Muhtarlar yerelde karar alma süreçlerinde etkili olacak. Muhtarların, kendi yetki ve

sorumluluk alanlarını ilgilendiren hususlarda, Belediye Meclisi toplantılarına aktif katılmalarına olanak sağlayacağız. Muhtarların çağın gereklerine göre hizmet verebilmesi için gerekli altyapının oluşturulmasına katkı sağlayacağız. Bunun için gerekli hizmet binası ve personel desteğini sunacağız.”

Bugün CHP'li belediyelerin işbaşında olduğu şehirlere baktığımızda tüm bu programın hayata geçirildiğini görüyoruz. Aslında genel bir tanımlama yaptığımızda halk belediyeçiliğinin inşa edildiğini bunun da sonuçlarının alındığına şahit oluyoruz.

Halkın Belediyeçiliğinde, vatandaşına, seçmenine hesap vermek onurlu bir görev kabul edilir. Halkın Belediyeçiliğinde, kent rantları yandaşa değil, rantı yaratan bölge halkına hakça dağıtılır. Halkın Belediyeçiliğinde, yeşil alanları korumak, çocuklarımızı – yaşlılarımıza yeşil mekanlar sunmak, onları doğayla buluşturmak esastır. Halkın Belediyeçiliğinde, aslolan mutlu, huzurlu insanların yaşadığı kentler inşa etmektir. Halkın Belediyeçiliğinde, kentte yaşayanlar ile kırsalda yaşayanlar arasında ekonomik ve sosyal işbirliğini sağlamak ve üretim kooperatifleriyle işbirliği yapmak esastır. Halkın Belediyeçiliğinde, sadece kentte yaşayan insanlara değil, diğer canlılara da saygı göstermek, onların yaşam haklarını korumak ve savunmak esastır. Halkın Belediyeçiliğinde, kenti; kültür, sanat ve spor dünyası ile buluşturmak, birlikte yaşama kültürünü kurumsallaştırmak esastır.

CHP'li belediyelerin başarısı bir sonraki seçimlerde CHP'li belediye başkan adaylarına güç vermektedir. Amaç; Türkiye'de halkçı belediyeçiliğini tüm ülke geneline yaymaktır.



## Halkın Demokrasiye Katkıları

Birol Aksu/SMMM

Günümüzde halkın siyasal kararlara katılım düzeyleri ülkelerin demokratikleşme düzeylerinin de göstergesi sayılmaktadır. Halkın siyasal katılımından yalnızca seçimlerde oy kullanmak değil, karar süreçlerine doğrudan yada dolaylı katılımın yanında, alınacak kararlara etkili olan her türlü eylem ve davranışının da siyasal katılım olarak anlaşılması gerektiği söylenebilir.

Halkın yerelde karar alma süreçlerine katılım düzeyinin artması, yerel yönetimlerin demokratikleşme düzeylerinin de artmasını sağlayabilecektir. Bu bakımdan günümüzde yalnızca seçimlerde oy kullanmanın yerel yönetimlerde demokratikleşmeyi ve halkın siyasal katılımını sağlayamayacağı söylenebilir. Demokratik ülkelerde seçimlere katılan her siyasi partinin yüksek oy almak suretiyle rakiplerine üstünlük sağlama ve yönetim hakkını elde etme amacı bulunmaktadır. Bu amaca yönelik olarak halkın taleplerini en iyi kendilerinin karşılayabileceği iddiasından hareketle çeşitli vaatlerde bulunmakta ve politikalarını açıklamaktadırlar.

Halkın özellikle yerelde kendilerini ilgilendiren kararlarda kendilerine danışılması ve karar sürecine dahil edilmesi talebinin bulunduğu bilinen bir gerçektir. Bu taleplerin yönetime geldikleri takdirde siyasi partiler tarafından nasıl karşılanacağı seçimlerden önce kamuoyuna açıklanmaktadır. Bu açıklamayı siyasi partiler, seçimlerden önce hazırladıkları seçim beyanamesi, seçim bildirgesi, seçim manifestosu,



seçim bildirisi, vizyon belgesi gibi çeşitli isimler altındaki metinleri yayımlamak suretiyle gerçekleştirmektedirler. Bu metinler aracılığıyla siyasi partiler sağlıktan eğitime, savunmadan ekonomiye, demokratik katılımdan sosyal politikaya dek çok farklı konularda uygulayacakları politikaları halkla paylaşmış olmaktadır.

Siyasi partilerin seçimleri durumunda uygulamayı vaat ettikleri politikaların özellikle yerel düzeyde seçmenlerin kararları üzerinde etkili olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü genel seçimler ve yerel seçimlerde siyasi partilerin aldığı oy oranlarına baktığımızda farklı sonuçların ortaya çıktığını görmek mümkündür.

Temsili demokrasilerde halkın yönetime doğrudan katılımına izin veren ve bu özelliği dolayısıyla demokrasinin gelişimine önemli katkılar sağlayan yerel yönetimler, halkın demokratik taleplerinin karşılanabileceği yapılardır. Halkın talebi doğrultusunda hareket etmiş olmak üzere Türkiye'de siyasi partiler, demokratik katılım politikalarını yerel seçimlerde ön plana çıkarmakta ve bu politikalara, halkı etkilemek ve oylarını artırmak amacıyla seçim beyanmelerinde yer vermektedirler.

## Asgari Ücret Nasıl Belirleniyor Ne Kadar Olmalı?

Cemil Tınaz/ Teksif Sendikası Düzce İl Temsilcisi



Asgari ücret, benim bildiğim, (35 yıldır sendikacıyım ve takip ediyorum) asgari ücret tespit komisyon tarafından belirleniyor. Bu komisyon 15 üyeden oluşuyor 5 üye ile işçileri temsilen en büyük konfederasyon olan TÜRK- İŞ temsil ediyor 5 üye işverenler adına işverenler sendikası TİSK temsil ediyor 5 üye ile de hükümet çalışma bakanlığı olarak temsil ediliyor. Kararlar en az 10 üyeyle alınır. Burada dikkate alınacak nokta hükümet kanadının tercihini kimden yana kullandığıdır. Milyonlarca işçinin oyunu alıp işverenden yana tercih kullanan hükümetin tavrı sorgulanmalıdır. Bu zamana kadarki hükümetler çalışandan ve emekten yana tercihini yapmamıştır. Kendinden yana tercih yapmayan hükümete seçimlerde oy tercihini yaparken iyi düşünülerek yapılmalıdır.

Oy gücü çok büyük bir güçtür, geriye doğru inceleme yaparsak seçim yıllarında çalışanlar hatırlanmıştır, verilen zamlar yüksek yapılmıştır, daha sonra beş sene bir daha ki seçim beklenmiştir.

Asgari ücret tespit komisyonu eskiden iki yılda bir toplanıp iki yıllık belirlenirdi, ancak enflasyonun yüksek olması nedeniyle yılda bir toplanır oldu. Hatta bazen altı aylık dilimler halinde belirleniyor. Türkiye istatistik kurumu (TÜİK) bir ailenin geçim endeksiyle ilgili çalışma yaparak komisyona rapor hazırlardı, bu sene raporu açıklamakta zorlandılar. Aslında ülkemizin çekirdek ailesi ana baba ve iki çocuk olmak üzere 4 kişiden oluşur. Komisyon bu zamana kadar bir kişiyi baz alarak asgari ücreti belirledi. Asgari ücret adı üstünde asgari yaşam; neden asgari yaşam, insan onuruna yakışır bir yaşam hayat şartlarına cevap verebilecek bir ücret olmalı. Neden bir kişinin geçim şartlarına göre belirleniyor bu soruyu sormalıyız.

Bunun için ülkemizin çekirdek ailesi olan ana baba ve iki çocuk dikkate alınarak belirlenmesi gerekiyor. Hadi annenin de çalıştığını dikkate alırsak diğer iki çocuğun giderlerini karşılayabilmek için en az iki kişi baz alınarak belirlenmesi gerekiyor; iki kişi baz alınarak belirlenirse belirlenecek asgari ücretin konuşulan ve telaffuz edilen rakamın iki katı bir rakam belirlenmesi gerekiyor. Asgari ücret belirlenirken tüketici fiyat enflasyonuna göre belirleniyor. Bu enflasyon sepetinde 400 kalem ürün var; kaldı ki asgari ücretli aldığı ücreti temel gıda, kira, sağlık, doğalgaz, elektrik, su ve diğer faturalarını karşılıyor. Gerçek asgari ücret belirlenirken asgari ücretlinin harcama yaptığı kalemler üzerinden enflasyon hesaplanıp belirlenmesi gerekiyor. Bugün TÜİK' in belirlediği enflasyon %21, bağımsız kuruluşların belirlediği enflasyon %58. Ne var ki TÜİK'in rakamlarına kimsenin güvenmiyor. Yılbaşında hükümet kamu çalışanlarına, emeklilere verecek zammı ve belirlenecek asgari ücreti daha düşük belirlemek için hükümetin talimatıyla enflasyonu bilerek düşük gösteriyor.

2021 yılın başında belirlenen asgari ücret net 2825 lira dolar karşılığı 380 dolar bu gün itibarıyla 200 dolara düştü, yılbaşındaki alım gücünü yakalamak için 380 doların karşılığı 5400 lira olması lazım. Hükümet kanadı işçinin yüzünü güldürecek diye açıklama yapıyorlar, kimseye inandıramazlar. Eskiden akaryakıt ve tüm ürünlere yılda bir veya 6 ayda bir zam yapılırdı şimdi her gün her şeye zam geliyor takip etmekte zorlanıyoruz, belirlenecek asgari ücret 6 şer aylık dilimler halinde belirlenmelidir. Asgari yaşam ücreti değil, hayat şartlarına cevap verecek, insanca yaşayacak ücret olmalı. Oy gücü çok büyük bir güçtür dikkatinizi çekerim.



Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Kurul sonuç bildirgesi yayınlandı

## TOPLUMSAL KUTUPLAŞMA KÖRÜKLENİYOR!

ADD Düzce Şube Başkanı Atay Yılmaz  
sonuç bildirgesini açıkladı

Üretim ekonomisi çökmüş, tarımda ve sanayide dışa bağımlılık artmış, işsiz sayısı, gençlerin barınma sorunları, eğitim sisteminde bilimsel, laik, karma eğitimden uzaklaşıp, yazboza dönen tutarsızlık, kadın ve iş cinayetleri, çocuk istismarı, vahşi emek sömürüsü katlanılmaz boyutlara tırmanmıştır. Atatürk'ün "Üreten köylü milletin efendisidir." Sözü tarihimize geçmişken, bugün Köyler mahalle, üreten köylü ise yoksul tüketici durumuna getirilmiş, büyük bir çıkmazın ve kitlesel bir yoksullaştırmanın pençesinde sahipsiz bırakılmıştır.

Yüzüncü yılında Cumhuriyetimizin kuruluş ilkelerini ve düşüncelerini yeniden yaşama geçirmek için başta ADD'nin tüm üyeleri olmak üzere, Atatürk'e, laik ve demokratik Cumhuriyete inanan yurttaşlarımıza tarihsel bir sorumluluk düşmektedir. Son yirmi yılda uygulanan, açıkça emperyalizmin çıkarlarına hizmet eden neo-liberal politikalar ve din sömürüsüne dayanan "siyasallaştırılmış islam" anlayışı, ülkemizi adım adım tekil (üniter), Laik, Halkçı ve Kamucu anlayıştan uzaklaştırırken, toplumsal kutuplaştırmayı da artırmıştır.

Bu nedenle, 2023'te Cumhuriyetimizin 100. yılına girerken Atatürk Cumhuriyeti kurumlarının yeniden ayağa kaldırılması için tüm üyelerimize büyük ve tarihsel bir sorumluluk düşmektedir.

Çünkü, ölçsüz özverilerle yaşama geçirilen Cumhuriyet Devrimleri ve Kurumları yok edilirken, ülkemizin maddi varlıkları ve doğası büyük bir talana ekonomik ve ekolojik yıkıma uğratılmaktadır.

Bunun sonucunda üretim ekonomisi çökmüş, tarımda ve sanayide dışa bağımlılık artmış, işsiz sayısı, gençlerin barınma sorunları, eğitim sisteminde bilimsel, laik, karma eğitimden uzaklaşıp, yazboza dönen tutarsızlık, kadın ve iş cinayetleri, çocuk istismarı, vahşi emek sömürüsü katlanılmaz boyutlara tırmanmıştır. Atatürk'ün "Üreten köylü milletin efendisidir." Sözü tarihimize geçmişken, bugün Köyler mahalle, üreten köylü ise yoksul tüketici durumuna getirilmiş, büyük bir çıkmazın ve kitlesel bir yoksullaştırmanın pençesinde sahipsiz bırakılmıştır.

2020 yılı başlarına, tüm Dünya'yı etkisi altına alan Covid-19 salgınıyla birlikte ülkemiz ekonomisi ve sağlık sistemi çok olumsuz etkilenmiştir. Başta özverili sağlık çalışanlarımız olmak üzere birçok yurttaşımız yaşamını yitirmiş ve yitirmektedir. Atatürk'ün kurduğu Dr. Refik SAYDAM Hıfzıssıhha Enstitüsü ve aşı birimleri kapatılarak ülkemiz birçok sektörde olduğu gibi sağlık alanında da dışa bağımlı duruma getirilmiştir. Türkiye, son 20 yılda izlenen yanlış ve

özelleştirmeci sağlık politikalarının etkisiyle bu olumsuz sarmalda büyük acılar ve sıkıntılar yaşamaktadır.

Ülke olarak yaşadığımız bu olumsuz süreç, toplumdaki ayrışma ve kutuplaşma, emperyalizmin amaçlarına hizmet etmektedir. Afganistan'da yaşanan dinci – gerici gelişmelerle Dünya Atatürk'ü yeniden keşfederken, bir kez daha Atatürk Devrim ve İlkeleri Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik, Devrimcilik, mazlum milletler için yol gösterici olmuştur.

Atamızın "Yurtta barış, dünya da barış!" sözleriyle bir kez daha, dünyada gönencin (refahın) ve barışın sağlanabileceği anlaşılmıştır. 2010 Anayasa değişikliği halkoylaması ile yapılan sivil darbe ile Ergenekon, Balyoz vb. kumpaslarla TSK'dan Atatürkçü kadrolar dışlanmış, hapislerde ve hastanelerde ölümler ve ağır toplumsal acılar yaşanmıştır. 2016'da ise, FETÖ darbe girişimi sonrası dayatılan OHAL koşullarında ve mühürsüz oylarla yapılan 2017 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi (Tek Adam rejimi!) halkoylaması ile Kurtuluş Savaşımızın Karargahı, halkımızın bağımsız, koşulsuz egemenliğini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) etkisiz duruma düşürülmüştür.

Sonuçta; Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının gönlündeki Cumhuriyet kaleleri yıkılmamış, aksine büyük bir ulusal uyanış başlamıştır.

*Ülke olarak yaşadığımız bu olumsuz süreç, toplumdaki ayrışma ve kutuplaşma, emperyalizmin amaçlarına hizmet etmektedir.*

*Atamızın "Yurtta barış, dünya da barış!" sözleriyle bir kez daha, dünyada gönencin (refahın) ve barışın sağlanabileceği anlaşılmıştır*



Atatürkçü Düşünce Derneği  
Düzce Şubesi



## KAHVALTI

Organize ettiğimiz "Geleneksel" kahvaltıda birlikte olmak,  
bizi onurlandıracaktır.

Atatürkçü Düşünce Derneği  
Düzce Şubesi

Tarih : 26 Aralık 2021 Pazar günü  
Zaman : 10.30 - 12.30  
Yer : Turan Otel - Düzce Valiliği Karşısı - DÜZCE

Not: 1- Salondaki yeriniz belirlenecektir.  
2- Salondaki yerinizi görevliler gösterecektir.  
3- Yer Ayırmak İçin Tel: 0543 423 44 23



KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik Düzce'ye geldi

## Baskılara boğun eğmeyeceğiz



Mehmet Bozgeyik

Fevzi İpek

KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, beraberinde Tüm Bel Sen Genel Sekreteri Yılmaz Yıldırımçı, Tüm Bel Sen Karabük Şube Başkanı Ahmet Ayrancı, Bolu Tüm Bel Sen Temsilcisi Engin Utku olmak üzere Düzce'ye geldiler. KESK heyeti Eğitim Sen Düzce Şubesi'nde basın açıklaması yaptılar. Eğitim-Sen Düzce Başkanı ve KESK Dönem Sözcüsü Fevzi İpek basın açıklamasında öne çıkanları şu şekilde özetledi:

Türkiye'de tüm illerde çeşitli protestolar gelişmeye başladı ve iktidar ciddi şekilde ürküdü. Hükümet ne zaman iktidarı kaybetme korkusu yaşasalar hemen baskıya, algı operasyonlarına, gündem saptırmalarına, kutuplaşma yaratacak politikalara başvuruyorlar. Krize karşı yapılmak istenen birçok eylem ve etkinlik ya yasaklanıyor ya da kitleselleşmesinin önüne geçmek için her türlü yola başvuruyorlar.

Ülkeyi uçurumun kenarına getirdiler ama "istifa" sesini duymak bile istemiyorlar. Dünyada olmayan bir şey icat ederek "hükümet istifa" demeyi suç kategorisine eklediler. Alın size yeni bir katalog suç! Tüm protesto gösterilerinde ne zaman "hükümet istifa" sloganı atılsa müdahale ediyorlar, gözaltına alıyorlar!

İktidar bir yandan istihdam yaratacak yatırımlar yapmıyor, bir yandan çalışanların da işsiz kalmasına yol açacak politikaları hayata geçiriyor. İşsizlik aldı başını gidiyor. İşsizlerin sayısı 10 milyona yaklaştı. Gençler ve kadınlarda işsizlik oranı daha fazla. İşsiz kaldığımızda ise İşsizlik Sigortası Fonundan işsizlik parası alamıyoruz. Çünkü fondaki paralar sürekli patronlara aktarılıyor. Buradan bu vesile ile bir kez daha söyleyelim, baskılara boyun eğmedik eğmeyeceğiz. Krizi biz yaratmadık, faturasını ödemeyeceğiz. İktidar derhal istifa etmeli, erken seçim kararı almalıdır.

Ben hep 17 yaşındayım demir kapının her açılışında her ayak sesinde içime sığmaz yüreğim her türlüşünü tattım acının ve ızdırabın yalnız seni özlerken kendimi yenemedim çünkü; senden gayrısı haram şu metris'in önü bir uzun alan bir tek seni sevdim gerisi yalan cigara çekmedi canım hiç çıkarken havalandırmaya olmadı avluda atılmış voltam hiç hele masmavi bir denize atılmış oltam hiç mi hiç... içerde bıraktım dünyayı parmaklıklarla bölünmüş olarak görmeye alışık gözleri ve senin için yazdığım şiirleri, sözleri. sana olan aşkı defterlere değil metris'in duvarlarına yazdım uykusuz geçen geceler akıllara zarar kıramazdı beni duruşmada kırılan kalem senin görüşlere gelmediğin kadar şu metris'in önü bir uzun alan bir tek seni sevdim gerisi yalan senin hasretindi hücreme dolan yalnız seni sevdim gerisi yalan. parmaklıkların elime bulaşan pası havalandırmadan gelen hela kokusu ışık ve ufuksuz hücremde gözlerim kuvvet kaybediydi.



Erdal Eren

bir şişin ucundaydı ölüm korkusu ve özgürlük kravatlıların avucundaydı bir kazaydı gelişin ya seni sevişim? bir masaldı. 17 yıl 15 gece bir ranzaydı yatışım bir de oturduğum masaydı ben gençliğimin en tutkulu aşkını kağıtlara değil gönlümün en derin nağralarını kalemlerle değil tırnaklarımla metris'in duvarlarına yazdım ve kanayan ellerime tuz bastım çok mektup yazdım sana ama hiç yollamadım ben sana olan mektuplarımı metris'in duvarlarına yazdım ve üzerine zarf değil mapushane kapılarını kapattım şimdi bir şey yok yanımda senden kalan şu metris'in önü bir uzun alan benim sevdam gerçek senin aşkın yalan hücrem değil hasretinle yanarım senin için hergün hergün ağlarım kanım hep içime akar kanarım beni anlamadın ona yanarım.....

Enver Karagöz



Mustafa Aday/EMEK Partisi Yöneticisi

### ERDAL EREN ANILDI

*Erdal Eren, 12 Eylül Askeri Darbesi'nin ardından henüz 17 yaşındayken Milli Güvenlik Konseyi kararıyla yaşı büyütülerek 41 yıl önce 13 Aralık 13 Aralık 1980'de Ankara Merkez Kapalı Ceza ve Tutukevi'nde idam edildi. EMEK Partisi Düzce İl Örgütü tarafından Erdal Eren için anma günü düzenlendi.*

12 Eylül'e doğru gelen süreç halkın ve gençliğin öfkelerini sokaklara taşıdığı yıllardı. Kenan Evren öncesi hükümetin ekonomik krizden çıkış yolu olarak 24 Ocak kararlarını uygulamaya çalışması darbeye giden yolu açtı.

Ekonomik baskılar her kesimden halkın tepkisinin büyümesi neden oldu. 12 Eylül faşist darbesinin gerekçesi halkın tepkisinin bastırılması, sermayenin isteği ile darbe yapılarak sağ-sol çatışmasının önüne geçme propagandasıyla devrimci-sosyalist demek ve partileri kapatmaktı. Bu darbeye birlikte ülkenin üzerine kara bir kabul çöktü. Darbeyi gerçekleştiren cunta da idam ve işkenceleriyle, katliamlarıyla tarihe geçtiler.

"Bir sağdan bir soldan idam yoluyla insanları katlettik" itirafında da bulunan katil Kenan EVREN, tüm dünya ve ülkemizde 'Erdal Eren idam edilmesin' kampanyalarına karşın Erdal EREN için "asmayalım da besleyelim mi" demişti.

Erdal EREN savunmasında havaya üç el ateş ettiğini, askere ateş etmediğini söyledi. Ayrıca, askerin yüzünün Erdal Eren'e dönük olmasına rağmen sırtından giren mermiyle öldüğü kanıtlandı. Bütün bu ön bulgulara karşın olay yeri incelemesi yapılmadı. Son olarak da ölen askerin ailesinin "biz davacı değiliz" demesine rağmen, sırf intikam duygularıyla yukarıdan gelen emirle Erdal EREN idam edilmiştir.

Erdal EREN o dönem GKB (Genç Komünistler Birliği) üyesidir. ODTÜ'lü bir gencin yazılama yaparken MHP'li bir milletvekilinin koruması tarafından yapılan silahlı saldırıda öldürülen Sinan SUNER'i anarken yakalanır ve 13 Aralık günü idam edilir.

O dönem Ercan KOCA ise Erdal EREN'in idamını protesto amacıyla astığı pankart nedeniyle işkencede katledilir. Erdal EREN kendisini yargılayan makama "Yukarıdan gelen bir emirle beni asacaksınız. Bunu biliyorum ve korkmuyorum. O makama bir gün halkımız oturacak ve bu düzeninizi yargılayacaktır." demiştir.

İddia makamının görmediği ve görmek istemediği, simidimi paylaştığım Erdal EREN yoldaş şunu biliyor ve hissediyordu: Cezaevinde, mahkemede, emniyette tüm saldırılarda arkasında duran bir örgütü, yoldaşları, inandığı bir davası, Sosyalizme olan inancı vardı. Erdal EREN, Türkiye gençliğine bağımsızlık, demokrasi ve Sosyalizm mücadelesinde kılavuz olmaya devam ediyor.

Mustafa Aday



## Bisikletli Yaşam

Sayfa Yöneticisi : *Biol AKSU/ Düzce Bisiklet Kulübü Başkanı*



## Neden Bisiklet?

Sabah uyandıığımızda kulaklığımızı takıp, müzik çalarımızdan sizi güne enerjik başlatacak güzel parçaları sıralayıp, sırt çantanızı alıp, bisikletinize atlayıp temiz havayı ciğerlerinize çekerek gideceğiniz yere doğru pedallamak... Bunlar bana yaşama zevkini veriyor ve eminim deneyecek olursanız sizlerde de aynı etkiyi uyandıracaktır. Hem spor yapmış oluyorsunuz hem de sabah rüzgarını teninizde hissederek güne daha zinde başlamış oluyorsunuz. Gittiğiniz yer daha anlamlı oluyor çünkü pedal çevirerek geldiniz ve gideceğiniz yer için bir emek sarf ettiniz. Oysa toplu taşıma araçları veya otomobiller size aynı duyguyu hissettirmez. Hiç bir enerji sarf etmezsiniz ve ekonomik olarak da yipranırsınız.

Ulaşımında bisikleti tercih etmiş olmanız yaşam kalitenizi artırır. Psikolojik olarak kendinizi daha iyi hissedersiniz ve fazla kilolarınızdan arınmış olursunuz. Kalp damar hastalığı olan kişilere uzmanlar özellikle bisiklet sürmelerini tavsiye eder. Bütün bunlar daha kaliteli bir yaşama sahip olmanızı sağlar.

Doğayı kirleten ulaşım araçlarının yanında bisikleti tercih etmiş olmanız sizin çevreye ve doğaya ne kadar duyarlı biri olduğunuzu da gösterir. Sizin bisikleti tercih etmiş



olmanız çevrenizdeki insanları da etkileyecek ve onların da tercihi haline gelecektir. Belki ileride insanlar doğayı kirletmekten vazgeçip kısa mesafeli yolculuklarda bisikleti tercih edeceklerdir.

Birçok şehirde hala bisiklet yolu bulunmadığı için bisiklet sürücüleri araç trafiğinde pedal çevirmek zorunda. Ülkemizdeki araç sürücülerinin birçoğu bisikletlileri dikkate almamaktadır. O yolu sadece kendisi gibi bir otomobilin direksiyonu başındakilerin kullanabileceğine inanmaktadırlar. O yollar sadece otomobiller için tasarlanmış olsa da bisikletlilerin var olduğunu unutmamak gerek.

Bisikletin bir özelliğini daha keşfettim. Bisiklet aynı zamanda bir zaman makinesidir. Sizi çocukluğunuza; kolları bollaşmış kazağımızla sümüğünüzü sildiğiniz, masumiyetin yaşam tarzı olduğu dört tekerlekli ilk bisikletinizin üzerindeki günlere götürür. Zincir sesinin bazen yavaşlayıp bazen hızlanması, fondaki müzik olarak size eşlik eder zaman makinesiyle yaptığımız seyahatte. İçindeki çocuğu yaşatmak isteyenler için de bisiklet bir fırsattır. (Yılmaz Akdeniz)



### Bisiklet tarihi

\*- 1890'da ABD'de 150.000 bisiklet kullanıcısı vardı. O zamanlar bir bisikletin değeri, bir fabrika işçisinin yarım yıllık maaşına denkti.

\*-1895'te fiyatlar, birkaç haftalık maaşla satın alınabilecek kadar düştü ve kullanıcı sayısı her yıl yaklaşık 1 milyon kişi arttı oldu.

\*-1895'te Londra'da Stanley Bisiklet Fuarı düzenlendi. Etkinliğe 200 firma katıldı ve 3000 bisiklet modeli sunuldu. The Cycle dergisi o yıl İngiltere'de 800.000 bisiklet üretildiğini duyurdu.

\*-1896 yılında bisiklet üretimi zirveye ulaştı. ABD'de 300 bisiklet üreticisi firma o yıl 1.2 milyon bisiklet üreterek ülkenin en büyük endüstri kollarından biri oldu. En büyük üretici olan Columbia, 2000 çalışmanı ile dakikada 1 bisiklet üretir konumdaydı.

\*- Bu yüzyılın sonunda bisiklet, milyonlarca insanın kişisel ulaşım aracına dönüştü. Tarihte ilk kez işçi sınıfı da mobilize olabildi. Bu hareket/seyahat esnekliği ile banliyöler genişledi, şehirlerin coğrafi ve demografik yapısı değişti.

\*- 1930'larda Kuzey İtalya'daki, Fransa, Belçika ve Hollanda'daki her şehirde ve büyük kasabada en az bir bisiklet üreticisi bulabilmek mümkündür. İngiltere'den Raleigh, Rudge-Whitworth, BSA, İtalya'dan Bianchi ve Fransa'dan Peugeot gibi küçük atölyeler işlerini büyütürken zamanla seri üretim yapan büyük markalara dönüştü. İngiliz Raleigh firması 1888 yılında kurulduğunda haftada 3 bisiklet yapan ufak bir atölyeydi. 1951 yılına gelindiğinde ise Raleigh, haftada 20.000 bisiklet üretmekteydi.

\*- 1950'lerin başında sadece İngiltere'de 12 milyon bisiklet kullanıcısı vardı. Ancak bu dönemde araba endüstrisi yükselişe geçti. 1955'te İngiltere'de 3.5 milyon bisiklet satılmışken 1958'de satılan bisiklet sayısı 2 milyona düştü. Küçük üretici firmalar ve yerel atölyeler birer birer yok olmaya başladı.

## Covid bisikletin önemini artırdı



Bisiklet tüm dünyada kabul edilen yaşamsal bir kurtarıcı oldu. İnsanları kirli havadan kurtarıp sağlıklı ve hareketli bir yaşama götüren bir araç haline geldi. Pandemi sonrası Dünya'da bisikletle ilgili olağanüstü çalışmalar yapıldı. Dünya'da bisiklet kullanımı neredeyse 10'a katlandı. Literatüre açıp baktığımızda bir nüfusun ulaşım ihtiyacının 3 ile 5 km arasında olduğunu görürüz. Bu ihtiyaç berbere, pazara, okula, markete ve toplu taşımaya gitmek gibi sıralanabilir. Dünya bunu bisiklete çevirmeye çalışıyor.

İnsanların hareket etmeye temiz nefes almaya sağlıklı ve ekonomik olmaya ihtiyaçları var. Covid sonrası insanlar yasaklardan dolayı evde kaldıkları dönemde yaptıkları tek şeyin markete gitmek gibi kısa mesafelerden oluştuğunu gördü. Tüm dünya bunu bisikletle yapmayı önerdi. Bunun için çok kısa sürede caddeler ve bulvarların bir şeridi bisiklet yoluna dönüştürüldü. Birçok büyük kentte insanlar birazda spor yaparım düşüncesiyle arabadan indi bisiklet kullanmaya başladı. Bisiklet kullanım sayısını arttırmak için ülkeler halka teşvikler vermeye başladı. Bisikleti bozuk olana tamir teşviği, bisikleti olmayana da bisiklet teşviki yapıldı. Başta Fransa, İtalya ve İspanya olmak üzere Dünya'da bu uygulama yapılmaya başlandı. Ülkemizde de bu konuda bir hareketlilik var birçok il ve ilçede bisiklet yol yapımı hız kazandı. Corona sonrası bisikletin yaşamsal bir ulaşım aracı olduğu iklim değişikliğine de çare olduğunu tüm

DÜNYA gördü. Bisiklet yollarını daha sık kullanmalıyız. Sağlığımız, ekonomimiz, trafiğin rahatlaması ve temiz havaya olan ihtiyacımızdan dolayı bisiklet çok önemli oldu. Bisiklet yollarını daha sık kullanmalıyız. Sağlığımız, ekonomimiz, trafiğin rahatlaması ve temiz havaya olan ihtiyacımızdan dolayı bisiklet çok önemli oldu. Covid sonrası Dünya'da birçok ülkede harekete geçilmişken; ülkemizde bisiklet yolları dışında bir hareketliliğin olmadığı görülüyor. Sivil toplum hareketiyle yerel yönetimlerin bisiklet sürmeye halkı teşvik etmek ve farkındalık geliştirmek amacıyla bisiklet eğitimlerinden başlayarak önemli gün ve haftalarda bisiklet etkinliklerine halkı dahil edip, bisiklete binme cazip hale getirilmelidir.